

Julen 2011+12



Kære Alle

Så er år 2011 ved at være gået – og 2012 med(!), og vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Årene har, som sædvanligt budt på lidt af hvert, og 2011 sluttede et par måneder for tidligt... Så tidligt, at vi ikke nåede frem til skrivning af julekortet før vi var godt inde i februar!

MEN – I skal ikke snydes for en hurtig tur gennem 2011:

2011 startede som 2010 sluttede: Hos Chris & Kirsten i Kvols under temaet: Pølser, kål og konfetti...

Herudover var 2011 året hvor:

- * Lene blev fyret fra Centrovise – krise stemningen i landbrug og, især, i den finansielle verden, var stadig markant...
- * Vi var til kobberbryllup hos Anne & Johnny
- * Claus spillede forårskoncert i Fredericia Concertband (FCB) sammen med Søs Fenger – hun er godt nok ikke let at danse med! Faktisk måske lidt af en krukke når det kommer til stykket...
- * Lene fik arbejde i Svendborg Kommunes Miljøafdeling – hun blev en af ”de andre”!
- * Der var påskefrokost i Pinselaugget – denne gang på Tåsinge – på Carlsberg Camping.
- * Anne Mette og Steens Johannes blev konfirmeret og fejret med en god fest i bragende fint sommervejr!
- * Naja & Prebens Jacob blev konfirmeret og fejret i teltet over guldfiskene!
- * Pinselaugget holdt sin laugsforsamling på Carlsberg Camping.
- * Lenes fætre og kusiner holdt fest hos Birthe og Conny.
- * Vi var med til ”Udfaldet fra Fredericia” med koncert (igen fantastisk arbejde fra tubasektionen) og kanonsalut sammen med Bjarne og Lise og familie.
- * Rebekka var en uge på 4H’s madskole sammen med Kirsten, Tobias var hos Rie og Jørgen, og Benjamin var hos Mormor og Helle!
- * Vi var (alene – helt uden børn – meget stille og lidt mærkeligt) på kærestetur – hotel på Slette Strand!
- * Farfar, i anledning af sin 70års fødselsdag, inviterede til årtiets tur: Se Jacobshavn og omegn! En helt igennem fantastisk tur (men vi savnede Preben) til et helt igennem fantastisk sted, hvor grundlaget til Claus blev lagt (!) for mange år siden. En stor, stor oplevelse at se de steder, hvor mor og far har arbejdet og boet. Vi landede i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), og havde her en tur til Indlandsisen i en gammel ombygget Jeep. Derefter fløj vi videre til Ilulissat (Jacobshavn), hvor vi boede i Petreas hus – lige midt i byen med en fantastisk udsigt. Her fejrede vi fars fødselsdag. Vi så kirken, museet, havnen, gik lange ture, så gamle grave med kranier og knogler (!) og var ude at sejle mellem isbjerge og meget, meget mere. Vi var af sted i fem dage – og vi havde ikke plads til mere i oplevelses-banken! Tusinde tak for en fantastisk tur!!!





*Claus' fætre og kusine holdt fest – denne gang hos Søren (men Mikkel lagde hus til).

* Pinselaugets udlandstur gik til Amsterdam, hvor vi så smalle, men høje, huse, sejlede på kanalerne og hyggede os på en fin campingplads med eget tivoli!



* Tobias fyldte 10 år, og medens de sidste gæster endnu ikke var kørt, tog han og Lene af sted til London!





* Vi havde været gift i 12½ år og i den anledning holdt fest i forsamlingshuset, hvor mange glade mennesker kom og gjorde det til en stor dag. Vi fik halve æresporte med grøntsager og morgenvækning. Der var flotte initiativer i løbet af aftenen, hvor bl.a. Benjamin stillede sig op og holdt tale! Rebekka spillede trompet for os, vi blev et verdenskort rigere og det blev



bekendtgjort, at der kom én til i familien til foråret! Tak til alle for en rigtig god dag og aften!

* Claus blev fyret fra Brugerdata og Lenes barselsvikariat løb ud! Nu skulle vi rigtigt have tid til hinanden!

Og så var det pludselig jul! Den blev holdt hos mormor og bedstefar og var, som altid, hyggelig og fuld af go' mad, godt selskab og gaver an mas.

Nytåret holdt vi, efter et besøg hos Rie & Jørgen, Kristian og Emma, hos Chris & Kirsten, der sædvanen tro stod den på den fantastiske Sønderjyske grønlangkål med matchende pølser og tilbehør!

Og så var det lige med ét blevet 2012!

Vi startede med at Lene blev sygemeldt frem til barsel. Noget med en nerve og en muskel, der blev lige rigeligt bearbejdet indefra!

Og så var vi ude at køre med et tog fra VL TJ (I kan godt sangen – ikk'?) i forbindelse med en fest, Michael holdt i anledning af "lidt af hvert" i Faaborg.

Januar var måneden, hvor vi mistede, hvad vi troede var en meget god og nær ven. Han fik 6½ år og hans navn vil fra nu af ikke længere blive nævnt!

I februar var Claus på Carlsberg Camping for at fejre Steens fødselsdag – en rigtig herrefrokost. Vi (Ole og jeg) blev bragt og hentet af vores koner (hvor er vi altså bare godt gift!) for det var nødvendigt :-)

Der var også en tur til Naturama i Svendborg, sammen med Karen og hendes børn. Det var en god tur til et spændende sted, hvor ungerne i den grad hyggede sig.

Tobias startede til minikonfirmand i marts i Tommerup. Det var noget der duede, især når præsten kan diske op med nogle gode historier!

Og så delte Lene (sammen med ca. 200 forældre og KFUM/FDF'ere) 28.000 medlemsblade ud for en antenneforening i Odense og tilgrænsende områder.

4 dage senere, den 29. marts, kom Jonathan til verden... 17 dage før berammet fødsel. Claus nåede lige at komme fra arbejde, og holde Lene en kold klud på panden, før drengen blev født i hospitalssengen. Sund, stærk og SULTEN fra starten af!



Dagen efter havde Claus sidste arbejdsdag og den stod nu på.... rigtigt gættet: havearbejde, murearbejde og jobsøgning...

Fødselen betød så, at Påskeferien blev brugt af en masse til barsels besøg: Tak til alle som kom forbi! Samt tak til Ole & Anette, der måtte overtage årets Påkestafet (den havde de tilsyneladende luret, for der manglede ikke noget!).

Så kom vi ind i maj, hvor Helle & Ivan blev flyttet fra Vervingen til Tommerup i en lille fin gård med en masse plads!

Atter var der forårs koncert med Fredericia Concertband, hvor man, foruden de fantastiske tubaer, kunne opleve nogle fantastisk dygtige lokale amatørkunstnere spille og synge på klaver og marimba. Ufatteligt at man kan spille så mange toner, så hurtigt efter hinanden, med to små køller, og så få det til at lyde brandgodt og legende let... Næste års koncert bliver den 16. marts på Fredericia Teater, hvor hovedsolisten er basunist og sanger Lea Regitze Nielsen. Se mere på www.fredericiaconcertband.dk. Kom og hør noget go' musik!

I Pinsen blev "Pinselaug af 2002" af forskellige – nu unævnelige – grunde, nedlagt. Men af asken opstod Foreningen CARL (Carlsberg-Alliancen-Rejser-Længere). Med stort set samme folk og stort set samme formål: Hyggeligt samvær og en rejse hvert andet år. Erling lod sig vælge som formand (for at slippe for at være dirigent?) og Claus blev næstformand – uden helt at opdage hvad der skete før det var "for sent". Der er helt sikkert basis for at den nye forening bliver lige så god som den gamle!



Dagen efter blev Jonathan døbt (flere af gæsterne kom direkte fra CARL mødet) i et ganske forrygende sommervejr. Solen nærmest væltede ned over teltene på gårdspladsen, hvor bordene var stillet op i lidt café stemning. Snakken gik – det var, som sædvanligt i denne forsamling, nærmest ikke til at få ørenlyd, hele området blev brugt af børn og voksne, og det blev en fantastisk dag. Tak til alle!

Lidt længere henne ad sommeren, i juni, overraskede vi Keld og Anja med en polterabend! Der blev bl.a. kørt gokart (det gik godt nok stærkt – ikke også Keld), lagt sminke, skudt paintball og spist på kinesisk!

Få dage før St. Hans, fejrede Poul sin 60 års fødselsdag i Fangel forsamlingshus og St. Hans aften kunne vi så tænde godt op i bålet i grusgraven.

Atter en gang fik vi lavet et "udfald fra Fredericia" med koncert den 5. juli og kanonsalut, optog mv. den 6. Lise – nu er det vidst ved at være en tradition!

Dagen efter holdte Laila & Morten fest med stort telt, roterende grise og masser af ØL.

Og så blev lille Laura født den 9. juli. Helle & Ivan tog glade imod gæster på barselsgangen og fremviste en lille velskabt pige. Til lykke!



Den 21. lykkedes en mangeårigt projekt: Ole & Anette kom på besøg og vi kom en tur ned i Fugleparken! Det blev en fin dag med kun enkelte spredte byger... Men kaffen var go' og selskabet fejlede intet :-)

Og herfra begynder det at gå stærkt:

Rebekka tog op til "Den store Spejderlejer" i Holstebro – 35.000 mennesker i telte, med bål, rafter og trådløst internet over hele pladsen ;-)

Vi andre tog til Fjaltring Vandrehjem (kan stærkt anbefales), hvor vi bl.a. var ved vandet, besøgte Rebekka og på vejen hjem, tog turen forbi Helle Kalkrup. Eller det troede vi, for hun bad os om at køre til en anden adresse (!). Han hedder Torben, og han er go' til at sætte folk i arbejde. Claus fik i hvert tilfælde genopfrisket en gammel, for længst glemmt færdighed med at stikke høboller op på en vogn med fork. Helle: Det var en rigtig god dag (omend nogle af os blev lidt ømme i armene) – det skal ikke være sidste gang!



Sidst på ugen tog Claus og Tobias op til Holstebro for at flytte Rebekka fra den afsluttede spejderlejer til Chris & Kirsten, hvor hun så lige tog en uge med 4H's madskole... Derefter kørte vi videre til Frederikshavn, hvor vi overnattede på et lille slot lige nord for byen. Dagen efter fortsatte vi til Skagen og så flere af seværdighederne heroppe. Vi sluttede af med at køre til Maarup Kirke (den der er ved at styrte i havet) samt Rubjerg Knude Fyr (der er ved at lide samme skæbne). Herfra gik det hjemad igen.

Fredag (og vi er nu kommet til den 3. august) tog Claus og Tobias så til Viborg for at hente Rebekka (der blev kørt nogle kilometer den sommer!) så vi kunne komme hjem og binde æresport til Keld & Anja... De skulle giftes dagen efter...

Porten blev bundet og sat op i Verringe – og der var også én til at sætte op på Vissenbjerg Storkro, hvor vi, efter et godt bryllup, var til fest til den lyse morgen. Godt vi havde et værelse på stedet! Rebekka var brudepige, hvilket var en meget stor oplevelse.



Et par dage efter, startede Tobias på en uges naturskole ved Trente Mølle. Det var en stor oplevelse, hvor der blev lært og leget en masse – især med vand!



Claus og Rebekka tog en lille tur et par dage til Falster, for at besøge Farfar. Vi tre kørte så en tur til Sydstenen, syd for Gedser, og videre til et lille fiskerleje (som ikke er afmærket på kortet, men man er vel lokalkendt!) lidt vest for Nysted, hvor der var udsigt over



det to store vindmølleparker Rødsand I og II. Derfra til Guldborg og spise is og se broen lukke op og ned et par gange. Og så var dagen ved at være brugt!



Brugt var også ”friheden” for Claus, som den 13. august startede som projektkoordinator mv. ved Big Dutchman (Skandinavien) A/S i Vejen. Det er næsten som at komme tilbage til rødderne igen – Vi laver udfodringssystemer til grise, herunder indengårds transport af korn og foder. Og vi er rigtigt go’e til det! Koncernsproget er engelsk, men vi snakker tysk...!

Og så startede Rebekka til vandpolo! Af alle ting... Men der er et kanont hold i Tommerup, som vinder en masse mesterskaber, og som har meget fokus på ungdomsarbejdet. Det ser meget lovende ud og Rebekka er rigtig glad for det.

I september var Claus’ fætre og kusiner (samt ”de gamle”) samlet hos os til en go’ dag, hvor vi bl.a. tog en tur op til Frøbjerg Bavnehøj. Herefter var der ma’ og hygge – og masser af snak frem og tilbage!

Dagen efter fejrede vi Farfars fødselsdag. Bl.a. tog Claus og farfar en tur omkring Fredericia og Den Tapre Landsoldat, Shell raffinaderiet og den gamle bro til Middelfart, for at spise en KÆMPE is!

Helle & Ivans Laura blev døbt den 14. oktober – igen en stor oplevelse. Bagefter var vi til spisning i det gamle teglværk (med rundvisning) i Tommerup. Det var rigtig spændende at se de gamle ovne, redskaber og historier.

I efterårsferien, tog Lene og Helle med alle børn op til Inger & Oves sommerhus, hvor det blev til nogle strandture, lysestøbning og hygge i huset. Alt imedens blev stuehuset malet hvidt – og det er bare blevet hvidt!



Første uge i november blev en af vores kobberbryllupsgaver indløst. Vi var i sommerhus ved Harboøre med resten af familien. Et stort dejligt sommerhus med swimmingpool! Vi blev blæst godt igennem – og blev våde – på stranden, og var bl.a. en tur til Fur og spise på bryghuset, drikke lidt af deres øl (de havde ingen Albani'er!) og se molerskrænterne. Imponerende. Dejligt afslappende og masser af skøn natur.



Den 24 november var Claus med de tre største i Klampenborg og se "Folk og Røvere i Kardemommeby" med onkel Folmer i rollen som "Gamle Tobias i Tårnet" – Jamen - endnu en stjernepræstation af den geniale skuespiller:-) I pausen var vi med Folmer oppe på scenen og Tobias (altså min Tobias) og Benjamin var oppe i Tobias' (altså Folmers') tårn, og de fik alle tre en pebernød fra bagerens butik – en af dem som de tre røvere skulle stjæle i andet akt...

Efter alle røverierne, kørte vi forbi Charlottenlund Fort og så de store kanoner, hvorefter vi kørte ned til Mikkel og Karina og fik aftensmad, rundvisning i de høje sale og kanon hygge!

Nu sidder vi så og prøver at samle årets (årenes!) gang inden det bliver for sent(!)...

Ungerne? Jo se: Rebekka går nu i 5. klasse og til vandpolo og musik (trompet – Far er glad ;-), Tobias i 4. klasse og til svømning og taekwondo (har nu blåt bælte og kører bare på) og Benjamin er snart en af "de store" på Overmarksgården, og går til svømning. Der går en masse tid til lektielæsning, Wii, daglige gøremål, transport herfra og dertil, samt den allesteds nærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være!



Første søndag i advent, indtrådte vi desuden i Verninge Menighedsråd – Lene som formand og Claus som kasser og sekretær. Lene har stadigvæk syklub sammen med en del kvindelige medlemmer af familien, og Claus spiller med i Fredericia Concertband – som nævnt adskillige gange allerede! Den 1. februar slutter Lenes barsel, så hvis der er nogen, der hører om et sted der mangler en kompetent miljørådgiver, så sig endelig til!

Juleaften holder vi hos Gerda og Erik og til nytåret kører vi, om Gud, vejdirektoratet og statens vejsaltbeholdninger tillader det, op til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre og videre til Kvols til Chris & Kirsten. Og vi glæder os til kålen, og pølsen, og selskabet!

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2013. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.

”Per Aspera Ad Astra”

