

Julen 2009

Kære Alle

Året 2009 er ved at være gået - og det er gået stærkt – så stærkt at vi pludseligt har skiftet til et helt nyt årti! Det skal dog ikke afholde os fra, i lighed med tidligere år, at ønske alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Året, som jo altså nu er brugt godt og grundigt op, har som sædvanligt budt på lidt af hvert – og nogle af højdepunkterne bliver fremdraget herunder.

Januar 2009 (og i øvrigt også 2010) startede som vanligt med at vågne op i Kvols hos Kirsten og Chris efter en gevaldig nytårsaften med kål (både den Sønderjyske Lange og den i pølserne), 90 års fødselsdag og fyrværkeri. Fantastisk. Dog var det lidt koldt at skyde 2010 ind i -15 grader og rimtåge.

I februar blev det gamle ”øl-orkester” samlet igen – Steen ”Carlsberg Camping” Jørgensen rundede 50 år og havde inviteret til fest på Bregninge Mølle på Tåsinge. Go' fest og fantastisk at se den mølle indefra som vi så tit har gået forbi.

27. marts kom der et nyt familiemedlem – nej, ikke hos os(!) men Helle & Ivan fik en lille Oliver som fra starten af begyndte at konkurrere om prisen for størst nuttethed.

I april havde Claus Tobias, Rebekka og Isabella (klassekammerat til Rebekka) med op i Blåvand Fyr og -strand og siden i Legoland en hel dag sammen med Naja & Jacob, Frederik og Emma. På trods af lidt regn og et lettere utæt telt var det en rigtig fin tur.



Maj blev bl.a. præget af en tur til Strynø. Helle & Stig havde inviteret hele fætter/kusine-flokken, lidt i anledning af Helles fødselsdag tidligere, men vidst mest bare for at gøre det :-). Og som altid: Strynø mislykkes aldrig!

Maj var også der hvor vi, den 22., havde været gift i 10 år! Som tiden dog går i godt selskab!

Herudover var der Laugsforsamling i Pinselaugget af 2002 på Carlsberg Camping (tjek www.pinselaugetaf2002.dk). Benjamin fyldte to år på dagen for laugsforsamlingen, og blev, stakkels dreng, overdænget med gaver fra alle. Tak til alle for denne lille happening :-)



Desværre sluttede maj med at Claus blev fyret fra Centrovic – noget med finanskrisen og dårlig stemning på de internationale kul-, dyne- og krystalvase-børser...! Øv – sagde Claus og brugte så de næste tre måneder på at lede efter et nyt verdensfirma.

I juni måned oplevede Lene at Keld har pædagogiske evner(!) da han var med i Tobias' klasse for at vise et par levende kalve frem for de undrende børn. Stor succes – og Keld: Vi har da vidst det hele tiden: At du inderst inde har en GODT GEMT pædagog liggende!

Det var også i juni at vi var til EU-valg og til afstemning om den nye Tronfølgerlov. Og så blev den ged vidst barberet! Ka' hænde, de så ka' holde fingrene fra Grundloven i et stykke tid...

Juni var også der hvor lille Oliver blev døbt – dåben ER nu en fantastisk oplevelse! Han kom til at hedde: Ja – rigtigt gættet: Oliver.

Lene og ungerne var til fætter/kusinefest i Holstebro hos Marinus & Michelle og boede på hotel, med store vinduer lige ned til Store Åen. Stakkels den der kommer og skal pudse vinduerne efter tre glade unger der har nydt udsigten til det yderste... De nåede også en tur til Æ' hav ved Strandgården i stille fralandsvind hvor de sad på høfterne og så på bølgenes blide slag.

I sommerferien i juli havde vi lånt Inger & Oves sommerhus i Kloster. På vejen dertil, vendte vi et par timer forbi Bjarne & Lise i Fredericia; de fejrede et uformelt kobberbryllup med godt vejr, go' ma' og glade gæster.

Med base i sommerhuset fik vi besøgt og set alle fyrtårne og båker fra Ringkøbing i syd og næsten op til Thorsminde i nord samt bygget mange sandlotte i strandkanten, for så at se højvandet erodere det hele væk igen. Sjov og læring på samme tid – og så i en ferie! Ungerne kunne i øvrigt konstatere at de ikke kunne sidde på høfterne ved Strandgården nu – det var blevet vestenvind og havet var kommet lidt højere op på stranden.



Bedstefar fejrede sin 70 årsdag i Nårup Forsamlingshus med en stor fest og mange gaver – herunder en tur i helikopter, som blev effektueret en månedstid senere med deltagelse af flere familiemedlemmer.

Til sidst i juli kørte Claus og Tobias Rebekka til Kvols (via Himmelbjerget og Rie & Jørgen i Formyre), til en uges ferie hos Chris & Kirsten og Katrine. Tilfældet ville at 4H samtidigt havde "Madskole" så det blev Rebekka en del af, vidst til stor glæde for alle parter. Claus og Tobias fortsatte via Tvind-møllen (den gamle bagløber!) til Strandgården for at se havet i 27 m/s vestenvind. Denne gang kunne vi kun se "vores" høfter i

bølgedalene og det var endog særdeles svært at komme forbi klitrækken ned til stranden – den smule der nu var til rådighed.



Efter en alt for kort sommerferie, startede skole og arbejde igen...

I slutningen af august kom der skred i forhandlingerne på arbejdsmarkedet og Claus blev mere eller mindre headhunted af et lille firma, der laver økonomistyringssystemer i ”Navision-klassen” - bare meget bedre! Firmaet kan findes på internettet på adressen: www.brugerdatabank.dk og Claus skal arbejde med hotline til kunderne, som tæller små og store private firmaer (fra små enmands hjemmeservicefirmaer til store driftsfællesskaber med mange tusinde hektar jord) samt kommunale selskaber, tekniske forvaltninger og forsyningselskaber.

I september var vi til Claus' fætter/kusinefest – denne gang hos Per i Fredericia, men med start i Madsby-parken. En dejlig dag med masser af plads til alle unger (og voksne) og ikke til at få ørenlyd for alle de historier der skulle deles med alle – dejligt!

Det var også i september, den 28. at der, igen, kom familieførelse. Denne gang var det Keld & Anja, der fik en lille Nicklas. Også han har lagt billet ind som den mest nuttede! Vi andre har snart ikke en chance med al den konkurrence!



Oktober går over i historien for en fantastisk tur til Stettin (Det er saft sus'me svært at stave til ”Szczecin”) i Polen, samt et smut til Berlin med Pinselaugget af 2002. Vejret var, turen til Berlin pånær) absolut strålende. Vi fik MINDST 200mm regn i de 7 dage. Alligevel var det en fantastisk tur i selskab med fantastiske mennesker!



I november var der bl.a. binding af adventskrans hos Faster & Egon. Og atter engang kunne man smage Fasters fantastiske syltetøj!

December gik, som altid, alt for hurtigt. Vi nåede dog bl.a. en julefrokost med Claus' nye arbejde (www.brugerdatabank.dk hvis I har glemt det!) og udveksling af gaver, høfligheder og vindmølletanker hos Naja & Preben. Rebekka sang til Lucia i Tommerup Kirke og i Luciaoptog i skolen og – nåhøje ja: Der kom også lige et læs sne, 47cm målt på havebordet, som ryddede tre udluftningsventiler af taget da det et par dage senere ville ned på jorden. Men ungerne er helt vilde med det.

Derudover har vi målt mange minusgrader – i hvert tilfælde ned til 12,5 grader under frysepunktet og med bare lidt blæst, skal der køres store mængder brænde ind i fyret!

Julen kom helt af sig selv den 24. og den blev fejret med julegudstjeneste i Verringe Kirke og fest hos Keld & Anja sammen med Helle & Ivan, Gerda & Erik (alle med alle unger) og Poul. Der var bare hyggeligt og med rigtig mange julegaver!

Op til nytåret kørte vi op til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre og overnattede – hyggeligt som altid – inden vi næste eftermiddag fortsatte til Kvols. Og så er vi tilbage ved starten igen ;-)



Ungerne? Jo se: Rebekka går i 2. klasse og til kor i skolen, Tobias i 1. klasse og til gymnastik i skolen og Benjamin er i dagpleje. De går alle sammen til svømning, heldigvis samme eftermiddag og samme sted! Derudover går der en masse tid, ud over lektielæsning, til computerspil, klipning af lykønskingskort samt leg, larm og ballade inde såvel som udendørs. Der er altid gang i et eller andet!

Ud over alt det her nævnte, har vi fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2010. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.



Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

”Per Aspera Ad Astra”