



Julen 2019

Kære Alle

2019 er gået og vi skriver pludseligt 2020!! Vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Årets tal: 1067. Kan I gætte hvad det er?

Januar 2019 startede stille og roligt op den 7. efter en god lang juleferie. Dog startede VeeGeee(!) allerede den 3. så de unge mennesker skulle komme sig hurtigt efter nytårsfesterne.

Men så var vi også i fuld gang med de daglige gøremål, der ud over skolegang og arbejde, dækker over svømning og vandpolo, svømmetræning og livredning, rengøring i Brugsen og guitar-spil og tubaspil.

I januar havde Lene og Claus en hel weekend i sommerhus ved Vesterhavet helt alene mens børnene passede hinanden.



I februar holdt vi vinterferie i et sommerhus på Langeland. Her var plads og tid til gode gåture langs kysten til Lohals og et par fyrtårne på nordøen. Der kom også besøg fra Fyn idet Gerda og Erik, og senere Keld med familie kiggede forbi til en gang go' ma'.



Rebekka var med en flok klassekammerater på skiferie i Østrig – det kostede et korsbånd, og senere på året en operation og laaang tids genoptræning...

Korsgaard-slægtens fætter-kusinefest blev holdt hos Laila, med et besøg i et dejligt naturområde. Dejligt at se og snakke med folk!

Den 24. havde Lene & Claus kendt hinanden i 30 år – som tiden dog går i godt selskab 😊



Lenes fødselsdagsgave i marts, bestod bl.a. i "et privat arrangement" i svømmehallen; Rebekka havde

reserveret hele svømmehallen for et par timer. Det var sjovt at have al den plads i og omkring bassinerne for os selv til fri leg!

Senere fyldte Jonathan 7 år, og havde hele 0. klasse på besøg. Der er gang i de små mennesker, heldigvis var det godt vejr, så de kunne være udenfor 😊

På VeeeGee var Rebekka og Tobias til elevweekend – en fantastisk tillidserklæring til de unge mennesker på gymnasiet, hvor de får udleveret nøglerne til gymnasiet om fredagen, holder en mægtig fest og afleverer det hele pænt og ryddeligt mandag morgen!

April gik bl.a. med et par påskefrokoster. Først med de gamle venner fra FDF og senere med familien hos Gerda og Erik, hvor vi som sædvanlig var her, og koge påskeæg over bål og finde de påskeæg, som påskeharen havde lagt rundt omkring i haven.



Rebekka var med sin klasse på studietur til Malta, hvor de fik set og lært en masse.

Steen fra Carlsberg Camping fyldte 60 år og holdt fest i hans store Tåsingehal – det var ikke kedeligt. Vi fik også snakket polsk ;-))

I maj rundede Lene og Claus 20 år som gifte folk, og dagen efter blev Rebekka 19 år! Forinden havde vi været til Sigrids borgerlige konfirmation hos Mikkel og Karina på Amager. Det var en fin fest med mange spændende mennesker og et fantastisk sommervejr. Claus og Jonathan tog toget hjem til Fyn – DSB var kun 1½ time forsinket – fantastisk...!

Og den 30. maj kom Benjamin op på hele 12 år.

Juni måned startede med at vi fik flyttet den store bunke jord, der lå i vejen på gårdspladsen om bag ved længen. Tak for hjælpen Keld! Nu skal jeg så bare have stablet et stengærde op, så det kan holde på jorden.

Til alt held var der Pinsemøde i foreningen CARL på Carlsberg Camping, så stenene måtte blive liggende – og der ligger de stadig!



Rebekka og Tobias brugte måneden på årsprøver, eksamener og andre skriftligheder inden de fik sommerferie.

Benjamin og Lene var ikke med til Sct. Hans hos Poul – de var til Slagelse Cup U11 og U13 i vandpolo, men resten mødte talstærkt op.



Vi sluttede måneden af med et brag af en sølvbryllupsfest i Jelling for Annette og Erik. Stadig med fantastisk sommervejr og bare 100 m fra Danmarks dåbsattest!

Så nærmede sommerferien i juli sig, og det blev tid til at Rebekka bl.a. tog på Biotek-camp i København UNI, og Matematik-camp på DTU, Lyngby. Tobias fandt tid til at tage på Computerscience-camp i Aarhus og på Gamedevelopment-camp på Aalborg UNI, og Benjamin var på vandpolocamp samt naturskole på Bogø.

Vi andre holdt ferie lidt på skift og fik lavet en masse hjemme, i og omkring huset. Der var dog også tid til at Jonathan og Claus tog til Aarhus og så Cirkus Summarum. Og så skulle der også sættes telte op til Bedstefars 80-års fødselsdag. Og det var stadig varmt sommervejr. Det blev til en fantastisk fest, det varede til langt ud på aftenen.



Efter sommerferien startede Jonathan i 1. klasse, Benjamin i 6. klasse, Tobias i 2G og Rebekka i 3G. Sikke dog hvor tiden flyver afsted, og hvor ungerne bliver store.

I august var vi til fætter-kusinefester hos Helle og Ivan på Sinkjær-siden og på Strynø på Rubæksiden. De gamle studiekammerater fra KVL-tiden kaldte til samling og Claus kørte med Helle Kalkrup til Jytte og Morten på Sjælland hvor også Trine kom. Dejligt at gense gamle venner – det gør vi på årlig basis fremover!

Benjamin brækkede en finger i idræt i skolen og måtte vente laaang tid på at den groede sammen = 4 ugers pause fra vandpolo... Øv.

I september tog Tobias 3 uger til Preetz gennem tysk-holdet i gymnasiet. Vi tog allesammen der ned for at hente ham – det var en stor oplevelse og et møde med en dejlig familie.



Vi var også på en god tur til Danfoss Universe med Helle og Ivan – og alle ungerne – det var en god dag med spændende oplevelser.



Oktober startede med en vandpolo præmieturnering hvor Rebekka, Lene og Claus var med til at lave aftensmad til 250 glade og sultne unge mennesker, og Benjamin fik spillet en masse vandpolo.

Efterårsferien blev holdt sammen med CARL på Carlsberg Camping med småudflugter til lokale attraktioner, bl.a. en spændende tur til sansehaverne, Tickon og til Skovsgård på Langeland.



Tobias rundede de første 18 år – først med en fest for klassen m.fl. De var så flinke at lægge ham i seng først kl. 21, så vække ham lidt i 24 for at skåle til lykke og så lægge ham i seng igen 😊 Tak til Ivan for hjælp med musikanlæg og ”voksen-tilstedeværelse”!



Dagen efter var der blevet pyntet op i CARL-hytten, og Tobias blev fejret igen af familie og venner. Han fik mange fine gaver – bl.a. en sækkepibe!!!



Claus' fødselsdag 1. november blev holdt stille og roligt i et sommerhus på vestkysten, hvor Naja, Preben og Emma kom forbi. Efter et par dage her tog vi alle hjem – på nær Lene. Hun fik besøg af Helle i en 3-dages tid i sommerhuset, hvor vi (Claus og Ivan med tilhørende børneflokk) så igen var overladt til os selv.



Rebekka og Tobias var i Fredericia og se ”Klokkeren fra Notredam” og havde fået plads helt oppe på scenen. Det havde vist været en oplevelse at komme så tæt på...

November sluttede med at besøge Naja & Preben. Naja fyldte år, Preben skulle også have sin fødselsdagsgave fra tidligere, og der skulle julehygges.

Så blev det december måned, julemåneden, fred og ro sænker sig over land og by... Vi kørte standarden med fuldt tryk på alle kedler incl. de traditionelle pakkekalendere! Bl.a. fik Benjamin, under leg på skolen, slået hul på skinnebenet, så meget, at vandpolo igen er sat på pause foreløbigt til ind i det nye år... Øv igen...



Claus (og Odense Politiorkester, sammen med Søs Egelind, Bobo Moreno, Søren Brodersen, Habengoods, Sandra Elsford og Morten Sønderby) leverede tre storslåede julekoncerter i Odense Koncerthus. Især tubaerne trak fra, men resten af orkesteret var også udmærket spillende. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. og 6. december 2020. Det bliver så godt, og så kommer Jesper Lundgaard, Simone Egeriis, Sandra Elsford og Morten Sønderby – billetsalget er allerede åbent!

Derudover var Tobias en tur i Kiel med sit tyskhold, Rebekka hentede en bronzemedalje i Damelandsholdet i Kastrop, Benjamin på skoleudflugt, julefrokost på arbejdet, vandpolo-juleafslutning med æbleskiver, til julegløgg hos Faster og Egon, julefest på FOF, fældet juletræ som derefter blev pyntet sammen med resten af huset, og meget mere...

Claus sluttede på arbejde som den sidste den 23. – og så faldt der lidt ro på...

Juleaften var vi hos Helle & Ivan samme med Mormor og Bedstefar, Poul og Hans & Grethe. Der var meget god mad, mandelgave, mange, mange gaver under træet og godt selskab. Super.

2. juledag var familien samlet hos Mormor og Bedstefar – og igen blev vores basale behov for foderoptagelse dækket(!), dertil pakkeleg til at forbrænde lidt af energien.

Nytåret fejrede vi hos Keld & Anja sammen med Helle & Ivan. Det er fantastisk, som ungerne er begyndt at kunne tænde heksehyl og kaste knaldperler – de vokser til, gør de.



Nu er det så dagene derpå. Året er skiftet til 2020, og det er tid til at gøre status:

Jonathan går i 1. klasse på FOF og de har stadig rigeligt krudt i bagdelene. Han går til svømning og arbejder hårdt på at blive lige så god til vandpolo som Benjamin og Rebekka!

Benjamin er i 6. klasse på FOF. Det kører derudaf. Derudover går tiden med vandpolo (både i klubben og på landsholdet), køkkenhave og computerspil af forskellig art.

Tobias har gang i 2.g på Vestfyns Gymnasium - fysiklinjen. Der er kommet endnu flere lektier, men det går. Han er kommet vældig i gang med et analog(!) brætspil, Dungenons & Dragons, hvor han er ved at blive "spilmester". Han arrangerer spilledage, hvor han får folk til at mødes og spille sammen. Taekwondo er stadig lidt on/off.



Rebekka har monstertravlt i 3.g på Vestfyns Gymnasium - bioteklinjen. Ud over de mange lektier har hun sin vandpolo både lokalt og på landshold, og er fortsat livredder i Fyrtårn Tommerup. Herudover skal der også være tid til Mathias, der efterhånden er annekteret godt ind i familien! Velkommen til 😊



Lene har travlt i Svendborg Kommunes miljøafdeling, hvor hun er ved at blive danmarksmester i kommunal varmforsyningsplanlægning og hvad deraf følger. Hun er holdleder for U13, og sidder i bestyrelsen for Vestfyns Efterskole. Desuden er "Syklubben" stadig et stort aktiv med forskelligt håndværk af høj kvalitet og, vigtigt, udveksling af sladder og allehånde historier - også af høj kvalitet.

Claus har rundet tredje år i Nordfyns Kommune og er rigtig glad for både arbejde og kolleger. Love, bekendtgørelser og vejledninger skifter stadig så hurtigt, at der er nok at lave. Der ud over spiller han i Odense Politiorkester / Hjemmeværnsregion Syds Musikkorps og nodesystemet til C-tubaen er ved at være på plads.

Der går en masse tid til lektielæsning, daglige gøremål, transport herfra og dertil både inden- og udenlands, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være, og vi glæder os meget over vores aktive unger hver eneste dag!

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2020. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Åh ja: Årets tal – 1067: Det er det antal mm jeg har tømt ud af regnmåleren i 2019...

Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.

"Per Aspera Ad Astra"

