

# Julen 2017+18

Kære Alle

2017 er pludselig gået – og snart også 2018!! Vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Det er i skrivende stund blevet meget tæt på jul, og det er tid til at fortsættes krøniken hvor vi slap den engang først i 2017... For at holde antal sider nede, bliver det knapt så deltaljeret som vanligt, bare enkelte nedslag i de to forgangne år!

Januar 2017 startede som tidligere nævnt med at tiden som (solo)tubaist i Fredericia Concertband sluttede, fordi orkesteret blev lukket ned - vi var blevet for få faste medlemmer til at økonomien kan løbe rundt.

Vinterferien i uge 7 blev tilbragt i Vedersø i et sommerhus med svømmebassin, masser af natur og frisk luft.



I april var Rebekka i Prag med vandpolo-landsholdet, og Tobias fik knallertkørekort.

Sidst i maj fyldte Benjamin 10 år, og som traditionen efterhånden foreskriver det, så var Lene en tur i London med ham! Det blev bl.a. til et besøg på HMS Belfast, Harry Potter Studios og, selvfølgelig, en tur i London Eye. Det var en rigtig fin tur og Benjamin charmerede tjenere m.fl. på ”stam-hotellet”.



Samtidigt holdt Rebekka en stor 17 års ungdomsfest i telt ved søen. Der var mange flinke unge mennesker med og ”voksen-vagten” (Helle og Claus) havde ikke meget andet at lave, end at supplere med chips og slik i ny og næ. Dagen efter tog Rebekka så lige en vandpoloturnering – bare for sådan lige at holde sig lidt i gang.



I Pinsen havde Gerda & Erik Guldbryllup. 50 år! Holdaop! Det skulle fejres i et stort spejderhus på Skåstrup Strand på Nordfyn! Rebekka og Claus spillede op til morgenmusik, hvorefter Claus hastede til Carlsberg Camping til pinsemødet i Foreningen CARL. Da han til aften kom tilbage, havde alle ungerne været ude at fange krabber – mange krabber... Kokken, der var kommet for at forberede morgendagens fest, var frisk og lavede krabbesuppe til alle til frokost! Det blev der

snakket en hel del om...

Næste dag, kom alle gæsterne og det blev en fantastisk fest: go' mad, glade folk og kvinderne byttede kjoler... Jo – ikke uden grund en fest vi stadig snakker om!



21. maj sluttede så et kapitel for Rebekka. Tiden på FOF var til ende og der var dimissionsfest på skolen. Det var en bevægende aften, med taler og tårer fra lærer og fra en fantastisk klasse.



Sidst i juni, i uge 26 var Benjamin på vandpolo-camp i Fyrtårn Tommerup – en hel uge i vandet og spille vandpolo. Det var noget der duede.

Samtidigt var Tobias med på Camp Dalum – en uge på Korinth landbrugsskole. Han fandt alle de gamle kyrofæer på billedgallerierne – Keld, Erik og Oluf... Det var også en god uge, om end ikke den retning Tobias senere vil tage.

Sommerferien blev holdt overvejende hjemme for at få ryddet op og gjort klar til at vi skulle i gang med at bygge om.

I uge 30 dampede Tobias af til Spejdernes Lejer i Sønderborg. Sammen med 30.000 andre spejdere, herunder fætter Peter, kæmpede han sig gennem sommeren i allehånde discipliner. Vi andre kiggede forbi på besøgsdagen. Det er fantastisk, at man kan bygge så en stor og velfungerende by op for en uge og så pille den ned igen.

I august startede Rebekka på VeeGee (det kalder de lokale Vestfyns Gymnasium) i 1.g, på biotek-linjen, Tobias tog hul på 9. klasse i Tommerup Skole og Benjamin og Jonathan fortsatte med henholdsvis 4. klasse og børnehaven på Frøbjerg Orte Friskole

Vi blev indbudt til forældremøde, hvor vi bl.a. fik at vide, at vi ikke skulle regne med at høre ret meget mere fra gymnasiet. "De unge mennesker er ved at runde 18 år og så går al information altså kun til dem!" - sagt så både de unge og os gamle burde forstå budskabet.



I øvrigt utroligt, så mange fester de kan holde, og holde til, de nystartede 1.g'ere...

Stig blev 70 år i september og sammen med fætter-kusine-sammenkomsten på Strynø blev han fejret i fantastisk vejr - og vi fangede oven i købet en stor ål i rusen! Den blev under stor bevågenhed pelset, stegt og delt i små stykker så alle kunne smage denne sjældne spise.

Jonathan og Claus snakker stadig tit om den kæmpe ål som smagte så fantastisk. I sandhed en fødselsdag, der skal huskes.

Efteråret kom, og vi fik sat gang i ombygningen af længen - den med gildesalen. Nu skal den til at være ungdomsbolig - to værelser med lille gang, stue og bad. Claus og Keld fik gravet en masse gulv ud, og vægge og lofter blev brudt ned, så håndværkerne kunne komme til.



I uge 42 var vi med CARL på tur til Djursland. Vi boede på en gård, bygget om til at kunne huse mange gæster, med en lille svømmehal, stor spisesal og nok værelser. Fantastisk sted - omend Google Maps havde nummereret vejen fra den forkerte ende! Vi var ude at se bl.a. Mols Bjerger, Æbeltoft, Fregatten Jylland og landsbyen "Friland" inkl. rundvisninger - det var endnu en god tur i gode venners selskab.



Rebekka var dog ikke med - hun valgte at tage med vandpoloholdet på træningstur til Athen i stedet for. En uge i sol, sommervarme og vand - om jeg fatter hende ;-)

Lene havde samtidigt fået ny bil - med bare 120.000 km på uret. Det lød som et godt tilbud for en flot Oktavia, men det var godt, der var en god garanti på den for: På vejen til Djursland gav vinduesviskerne op i mørke og regnvejr (tak til Ole L. for mekanikerhjælp via telefon) og det ene hjul punkterede. Blæseren kørte så meget, at den tømte batteriet. Et nyt batteri hjalp ikke - og det viste sig, at hele sikringsboksen var grundigt kortsluttet. Og da den første frost kom, sprang forruden fra! Nå - men der var som sagt en god garanti med i købet og det hele blev fikset uden problemer og nu er den vidst i orden.

Resten af efteråret gik med at holde håndværkere i hånden under ombygningen af længen. MEN hvor er det sølle, hvad den danske håndværkerstand kan præstere... At vi skal gå rundt og fortælle dem, hvordan de skal lave det de er uddannet til og tager en ikke ubetydelig hyre for... Og det er bare de fejl vi som lægfolk fik øje på. Klamphuggere alle til hobe.. Øv. Vi har lavet en "white-liste" over de par stykker, der havde styr på det. Den liste blev væsentlig kortere end "black-listen" ville havde været blevet.



Så blev det november og Rebekka bestod kørekortet. Fint, tænkte vi, så er det vores tur til at blive kørt hjem fra fester - men desværre. Så længe hun ikke er fyldt 18, så skal vi sidde ved siden af - ædruelige og i stand til at overtage rattet!

1. weekend i december var så højdepunktet for Claus - han er startet på Eb-tuba i Odense Politiorkester (OPO) / Hjemmeværnsregion Syds Musikkorps tidligere på året, og nu skal der spilles til jule- og 90 års jubilæumskoncert sammen med bl.a. Johnny Logan, Trine Gadeberg, Søren Okholm og Sandra Elsført. Tre koncerter for et fuldt

Odense Odion. Salens kvinder var fuldstændigt solgt over Johnny Logan (også Lene og Gerda)- og han var da også udemærket...

Ugen efter var Benjamin med i Oliver Twist i juleforestillingen på FOF, og var en flot Bromslev.

I år måtte vi så bryde en gammel tradition med nytår hos Rie og Jørgen i Formyre og hos Chris og Kirsten i Kvols. Vores unge mennesker er begyndt at holde nytår hos vennerne, og så er Kvols alligevel lidt for langt væk når de pludselig bliver trætte og vil hjem - selvom Helle og Pia klarede det fint for os sidste år!



Juleferien blev derfor holdt hjemme og bl.a. brugt til at flytte Rebekka og Tobias ind i det nye "Annex". Og bagefter fik Benjamin og Jonathan så også deres egne værelser. Nytårsaften blev sammen med Keld og Anja med familie.

Så blev det 2018, og i februar i vinterferien kørte Tobias og Claus, Rebekka ned til Hamburg, til Wibke, Nicola og Alesia, hvor hun skulle have skærpet sit tyske i en uges tid.

I marts inviterede Lene til sin 50 års fødselsdag. Det blev holdt i Lalandia på Lolland i snestorm. Lene og Jonathan var kørt et par dage før os andre. Gerda & Erik og Helle, Oliver, Laura og Benjamin kørte fra Fyn men måtte overnatte hos en flink dame på Sydsjælland - for så kunne de ikke komme længere den dag. Claus og Tobias kørte over Langeland og kom med møje frem. Dagen efter var det høj sol og stille vejr, og alle andre gæster kom frem uden problemer til en fantastisk fødselsdag med efterfølgende mulighed for at bade i et udendørs varmtvandsbassin med sne omkring. Tobias og Jonathan var de barske - de badede også i sneen!



I uge 16-18 kom Melanie, en udvekslingselev fra Tyskland, på besøg. Hun skulle gå i skole med Rebekka. Det var en sød og stille pige med en god appetit! I efteråret kom hun forbi igen med sine forældre - flinke folk, men hårdt arbejde at tale tysk...

Pinsen gik som sædvanligt til Carlsberg Camping med CARL med lidt spredt deltagelse som følge af div. vandpolo mv.



23. maj blev Rebekka endelig 18 år og hun må nu køre alene (eller køre os hjem fra fest). Teltet var sat op på græsplænen, og der blev holdt fest for familien - og senere også for klasse/venner. Flinkke unge mennesker, der passer godt på hinanden - fantastisk.



27. juni blev det tid for Tobias til at afslutte 9. klasse med en dimissionsfest på skolen. Endelig har vi fået afsluttet det storskalaeksperiment, vi kalder Den Danske Folkeskole. Det har ikke været let, men Tobias kom igennem efter en stor indsats med rigtig flotte karakterer. Super godt gået.



Jonathan blev smidt over hækken, som markering af, at tiden i børnehaven var ovre. Et par pædagoger kaster ungerne over hækken ind til skolen, hvor et par lærer står klar til at gribe! Efter sommerferien starter skolen.

Så blev det sommer og sommerferie og Lene havde lavet en lang lang liste over "småting" der skulle laves i og omkring hus og have! Og hvor var det dog godt vejr - og så så længe!

Benjamin tog dog lige en uge med vandpolo camp i Fyrtårn Tommerup. En hel uge i vand. Det var bare godt.

I august startede Tobias på VeeGee (I husker nok: det de lokale kalder Vestfyns Gymnasium) i 1.g på fysik-linjen. Det bliver så godt.



Et par dage senere startede Jonathan i 0. klasse. Nu skal han lære at sidde stille, høre efter og række hånden op, før han siger noget! Spændende ;-)

I september blev Lene opereret for en muskelknode i maven, som længe havde generet mere og mere. Efter fem ugers sygemelding var hun ved at have fuld fart på igen, men nu uden mavepinen.

Lene tog i øvrigt Helle med i sommerhus en lille uges tid og de efterlod mænd og børn til at klare sig selv. Det gik fint, men vi var da glade for at se dem igen.

Sidste weekend i september tog Claus, og drengene til Carlsberg Camping til CARL hygge. Erling brillerede med en fantastisk Spagetti Carbonara - uden fløde, men med masser af peber! Det var gulf!



I oktober var vi nogle dage en tur i København hvor vi bl.a. så planetariet. En fortæller spurgte: Hvad er de fem vigtigste ting, man skal have med, hvis man skal rejse ud i universet? Jonathan rakte hånden op (han har næsten lært det ;-) og svarede: Bacon! Fortælleren stoppede et øjeblik og fortsatte så: Hvad er de **seks** vigtigste ting, man skal have med...?

November bød på guldbryllup for Edith og Stampe. En god fest, hvor vi fik snakket med Lenes fætre og kusiner m.fl.

Benjamin spillede som målmand med sit vandpolohold i U11 og fik sølv. Han er også blevet trukket ind på U13 holdet som målmand, hvor han bl.a. har

været med til at vinde endnu en sølvmedalje. I december blev han inviteret med til fællestræning, hvor spillerne til landsholdene bliver trukket ud. Det er rigtigt flot, det var hårdt, og han er bare glad!

Det var også nu at Naja mente, at hun fyldte 50 år og at det skulle fejres! Det blev det så i Assing med mange gæster og rigeligt af go' ma'. Sikken vi fik snakket og spist. En OK måde at runde et hjørne på.



1. weekend i december var det igen blevet tid til en fantastisk koncertrække i Odeon med OPO hvor især tubaspillerne lagde fra land - med lidt hjælp fra bl.a. Michael Carøe og Julie Steincke. Skriv det i kalenderen - det er altid den 1. weekend i december! :-)





14. december blev en skæbnedag for Claus - han fik ny bil! En Rapid i en festlig blå farve. Jeg kan konstatere, at der er sket meget med teknikken på de 15 år, den gamle Fabia har brugt på at køre bare 514.560 km. Men mon ikke jeg værner mig til den med tiden.

Nu skal vi så også vænne os til, at Tobias har bestået kørekortet! Genialt - så er der to til at køre os hjem - i hvert tilfælde når han bliver 18 år :-)

Og så nåede vi frem til nutiden!

Året 2018 er også ved at været gået og det er tid til at gøre status:

Jonathan er startet i skolen (FOF). Det ser ud til at blive en fin klasse. I hvert tilfælde har vi fået besked på at de har (måske rigelig) krudt i bagdelen. Han går til svømning og er helt sikker på, at han skal være lige så god til vandpolo som Benjamin!



Benjamin er i 5. klasse på FOF. Det kører, og han læser og regner hurtigt. Til vandpolo har han, foruden en flidspokal vundet 8 medaljer og pokaler i U11 og U13. Når han ikke lige laver lektier eller spiller vandpolo, laver han køkkenhave og spille "Farm-simulator". Det giver anledning til mange dybt faglige diskussioner med Bedstefar om, hvilke harver og plove, der er bedst og om Ford er bedre til at lave traktorer end John Deer... Samt en dejlig tur til Agromek med mor og far..

Tobias er i 1.g på Vestfyns Gymnasium - fysiklinjen, med snuden i sporet. Der er mange lektier, men det går. Derudover arbejder han i Brugsens slagterafdeling med rengøring. Taikwando har været lidt on/off og er pt. lagt på hylden.



Rebekka har travlt i 2.g på Vestfyns Gymnasium - bioteklinjen. Der er også mange lektier, men det går. Hun knokler også i vandpolo og har trukket 8 medaljer og pokaler hjem fra turneringer og DM i U17, U19, Landsholdet for damer foruden ture rundt i Danmark og bl.a. Finland, Athen og Ungarn. Der ud over har hun et par rengøringsjobs og er blevet livredder i Fyrtårn Tommerup.

Lene har travlt i Svendborg Kommunes miljøafdeling, hvor der er kommet en del nye kolleger. Hun underviser to hold unger i svømning og sidder i bestyrelsen for Vestfyns Efterskole. Desuden er hun med i "Syklubben" hvor de, ud over forskelligt håndværk af høj kvalitet, også udveksler sladder og allehånde historier - garanteret også af høj kvalitet.



Claus har rundet to år i Nordfyns Kommune og er rigtig glad for både arbejde og kolleger. Der er stadig meget nyt at lære, og love, bekendtgørelser og vejledninger skifter så hurtigt, at der er nok at lave. Der ud over spiller han i Odense Politiorkester / Hjemmeværnsregion Syds Musikkorps - nu på C-tuba, så han skal lære et helt nyt nodesystem.



Der går en masse tid til lektielæsning, daglige gøremål, transport herfra og dertil både inden- og udenlands, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være, og vi glæder os meget over vores unger hver eneste dag!

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2019. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

**Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.**

**”Per Aspera Ad Astra”**

