

# Julen 2016



Kære Alle

2016 er pludselig gået! og vi håber, at alle har haft en glædelig jul, og ønsker Jer et af Herren velsignet nyt år 2017!

Det er blevet februar (!) og ved at være tid til at fortsætte vores krønike hvor vi slap sidst.

Juleaften 2015 holdt vi hjemme, men senere på aftenen listede vi alligevel ned til Mormor og Bedstefar for at ønske god jul.

Derefter blev nytåret blev, som vanligt, skudt ind i Kvols og den første handling i 2016 var at besøge Rie & Jørgen og familie på vejen hjem. Rebekka var blevet syg og holdt nytår sammen med Mormor og Bedstefar. Det havde været hyggeligt, og hun havde set på fyrværkeriet fra de omkringliggende byer fra vores bakketop.

- og så var 2016 sat på sporet.

Januar gik relativt begivenhedsløst, som det nu kan lade sig gøre; Rebekka tog en livredderprøve, Tobias var til bowling med sin klasse, der var et par forældremøder, nogle introduktions-aftener på gymnasierne, og så "det løse".



Februar lagde ud med en masse fastelavnsarrangementer og midt i februar, i vinterferien, var Rebekka i Spanien for at spille vandpolo. Det var en god tur og ud over en hård træning, mødte hun en målmand, der næsten kan gå på vandet! Benjamin var med vandpolo til LystrupCup og kom hjem med en guldmedalje – Han var bare stolt!

Keld & Anja lagde hus til en god fætter/kusine fest (Korsgaard-siden).

I marts var Tobias med spejdetroppen på tre dage "spion-tur" til Kolding, hvor de gennemlevede en vældig historie med inspiration fra 2. Verdenskrig.



Den 18. var der mini-triatlon på Frøbjerg Orte Friskole (FOF), og Rebekka kom ind som den hurtigste af pigerne på skolen.



Tobias havde siden sommerferien skrevet sammen med en dreng fra Polen i et valgfag i skolen om internationale kontakter, og endelig oprandt den uge, hvor vi først fik besøg af en mægtig flink ung mand fra Polen der boede hos os i 4 dage, hvorefter hele holdet tog på gen-visit i 4 dage i Polen. En meget spændende og anderledes oplevelse.

Og så kom Påsken. Vi havde i år fornøjelsen at lægge hus til påskefrokosten med Ole & Anette og Bjarne & Lise med børn. Dagen efter var vi til morgenmad efter Ivans 40 års fødselsdag. De havde haft en god fest aftenen og, især, natten før - det var ikke alle, der så lige friske ud.

Den 27. marts holdt vi fødselsdag for Jonathan sammen med Oliver i Børnehaven Overmarksgårdens atriumhave. En rigtig fin dag med kager og kaffe og bål og ristede pølser og "byger der går og kommer".

Den 31. var der konfirmandgudstjeneste med Tobias i Verringe Kirke. Og så var det den sidste arbejdsdag for Claus på Big Dutchman! Ærgerligt og umiddelbart unødvendigt spild af alles tid og ressourcer...

April startede for Rebekka med en 8-nationers vandpoloturnering med landsholdet i Odense til EM. Dejligt at se så mange unge mennesker i fuld kamp, og med et fantastisk kammeratskab.



Den 16. blev Chris 70 år i Kvols. Det var en fantastisk fest i Kvols Forsamlingshus, hvor vi fik danset folkedans, og snakket en masse med dem vi kender i Kvols og omegn.

Og så blev Emma konfirmeret den 24. med efterfølgende fest i "terrasseteltet" med indlagte varmeovne, god mad i rigelige mængder, taler og indslag. En rigtig fin fest. Desværre også en af de sidste gange, vi så noget til Folmer.

1. maj var det så Tobias, der blev konfirmeret i Verringe Kirke! En stor dag for den unge mand - der nu for alvor er ved at blive "vores store dreng" - især i højden. Vi havde en meget fin fest på Skallebølle Skydecenter, med familie og venner, der kom og gjorde dagen til et godt minde for Tobias og os. Tak til alle for deltagelse, indslag og gaver!





Pinsen lå den 13. til 16. og vi var på Carlsberg Camping med foreningen CARL - I ved: CarlsbergAlliancen Rejser Længere. Omend at det med at rejse langt er blevet besværliggjort af nye skærpede EU/DK-regler for busser og deres chauffører. Fremover bliver det mere til indenrigs rejser, men det er heller ikke så ringe endda :-)

Rebekka bestod de sidste prøver til sit knallertkørekort og må nu fuldt lovligt køre rundt på en knallert... Så mangler hun bare en knallert...!

Den 25. og 27. begyndte der et komme lidt bevægelse på arbejdsmarkedet, og Claus blev kaldt til samtaler hos mulige kommende arbejdsgivere - en skole i Odense SV og i Nordfyns Kommune - og den 31. var der bid! Telefonen ringede og det blev aftalt at jeg skulle starte i Nordfyns Kommune den 13. juni som miljøsagsbehandler! YES! Så er vi i gang igen!



Maj bød også på en DM- medalje til Rebekka. Desuden så vi Benjamins klasse spille "KlodsHans", og de gjorde det rigtigt godt☺



I juni fik vi den 12. holdt fødselsdag for Rebekka og Benjamin med familien.

Dagen efter var det så endelig blevet første arbejdsdag for Claus i Nordfyns Kommune. Allerede fra første dag er det klart, at der bliver brug for en rimelig stejl indlæringskurve...! Der er mange nye ord og begreber, nye kolleger og sædvaner, mange love, bekendtgørelser og vejledninger man skal forholde sig til!

Sct. Hans blev holdt den 24. i Pouls grusgrav med stort bål, ristede pølser og snak med gode naboer til Poul. Som altid en god aften i godt selskab - inklusiv masser af myg ;-)

Den 16. juli tog Lene ungerne med til fætter/kusine fest (denne gang fra Sinkjærsiden) hos Jesper og Tina. De overnattede på Bromølle Kro og ungerne fandt ud af at der også var et "Poke-stop"! Det var en stor succes. På vejen hjem var de forbi Laila & Morten til en bi' ma'.

22. juli kom Chris og Kirsten forbi til frokost. Vi havde givet Chris to billetter til BridgeWalking over den Gl. Lillebæltsbro. Kirsten var ikke helt med på ideen og så måtte Claus jo træde til og følge med Chris på færd over Lillebælt! Det var en sjov tur i godt vejr - og en anden måde at se Lillebælt på. Damen, der gik foran Chris var ikke så højdestærk som først antaget, så 1/3 ude på turen blev hun lidt nervøs og var ikke til sinds at fortsætte. Da vi alle er spændt fast til broen efter hinanden, skulle vi enten hele vejen tilbage for at koble hende af, eller hun skulle fortsætte. Så er det godt at have en rolig og sindig jyde som Chris i ryggen, for han fik hende beroliget og vi kunne fortsætte turen ;-)

I August var Benjamin til AquaCamp i Tommerup; en uge med alle mulige aktiviteter i og omkring svømmehallen. Tobias var på sommerlejer med spejderne til Helnæs - på cykel!  
- Og endelig - den 6. august sluttede sommerferien. Rebekka og Benjamin er de første til at starte på FOF. Tobias havde et par dage mere og startede onsdagen efter på Tommerup Skole.

Den 6. august tog Claus og Rebekka Vibeke med til København for at besøge Folmer på Hospice. Han var meget syg men der var kontakt og vi fik sagt "pas på dig, til vi ses igen". Den 8. tidligt om morgenen var det forbi. En stor kunstner og endnu større onkel sov stille ind og efterlader et hul i tid og rum. Vores tanker og bønner er med især Mikkel og Søren samt Stig og jeres familier!

Folmer blev begravet fra et prop fyldt Holmens Kapel den 13. august. Med en fantastisk tale og massiv sang, blev der taget afsked på flotteste vis.

Resten af august blegner lidt, men gik jo alligevel, med opstartsmøder, forældreaftener, arbejdsdage og træningslejr ud over "det daglige".

Den 27. blev Rebekkas "knallertproblem" løst. Hun købte sig en fin knallert og kørte den selv hjem fra Assens.

September startede med endnu en fætter/kusine fest. Denne gang på Rubæk-siden. Naja & Preben lagde hus til og det var en fantastisk dag.

Rebekka var i Irland med vandpolo-landsholdet, og efterfølgende besøgte hun Katarina et par dage.

Lene og Helle tog til et hotel i Bogense for at holde fri et par dage(!) - vi andre (Ivan og Claus) fik så tingene til at hænge samme på hjemmefronterne.

Jonathan var tre dage på koloni med børnehaven. Der var ingen problemer i at være væk fra mor, når nu der sker så meget spændende, at man falder i søvn, før hovedet rammer puden!

Første weekend i oktober måtte vi atter dele os. Benjamin, Rebekka og Lene var til præmieturnering i Vandpolo og Jonathan, Tobias og Claus tog til arbejdsweekend på Carlsberg Camping med CARL.

Weekenden efter tog Rebekka og Lene til Lund, der var turnering i vandpolo. Direkte derfra kørte Lene Rebekka til Kastrup Lufthavn, hvor hun mødtes med sin klasse, der skulle til Budapest. Det var en lang, men god tur. De fik set, hørt og prøvet en masse spændende ting og kom trætte, men glade hjem.



Efterårsferien blev tilbragt i et sommerhus syd for Skagen. En uge med godt vejr (for årstiden!), sightseeing, gåture, 4 nye fyrtårne til listen, hygge, go' ma' og et herligt besøg hos Fætter Peter og hans familie i Frederikshavn!



Den 29. holdt vi fødselsdag for Tobias og Claus med familien.

I november var Benjamin i Jyllinge og spille DM i vandpolo. De havde en fin tur. Heller ikke Benjamin har problemer med at overnatte udenbys :-)

Den 17. var vi på Tommerup Skole og se Tobias spille totalteater... En fantastisk aften, hvor alle eleverne spillede mange små teaterstykker på præcis 5 minutter, bundet sammen af en flok "pedeller", der, mere eller mindre elegant, i hast førte os (tilskuerne, inddelt i små hold) rundt i de mørklagte gange til næste stykke. Det var eminent fundet på og fantastisk udført!

Herudover begyndte der at gå "jule..." i den. Alle tænkelige julearrangementer begyndte at løbe af stablen. Det lovede godt for december måned ;-)

Kan I i øvrigt huske føljetonen om det hersens "internet" som de alle taler så meget om? Nu er de begyndt at grave fiberrør ned på "vores side" af skoven... Uha, vi kan næsten ikke vente.

I december var Lene og Claus en tur til Agromek i Herning. Vi fornemmede, at der er en spirende optimisme i landbruget og dets følgevirkninger; fremtiden ser lidt lysere ud end den gjorde sidste år. Og så var det lykkedes Rebekka at sætte en aftale i vores fælles kalender: Den 3. december fik vi pyntet op til jul! Pludseligt eksploderede nisser, hjerter, kræmmerhuse, gran og alt muligt andet ud i hele huset. Det bliver spændende at se, hvad vi finder til Sct. Hans ;-)

Vi har været til julehygge med Glögg og Æbleskiver hos Faste og Egon, og juleklip/gavebytning hos Naja & Preben, og Benjamin spillede med i FOFs krybbespil i Frøbjerg Kirke. Det er 3. klasserne, der står for dette og hvor er dejligt at opleve, at de bare går til den med krum hals.

Den 22. skete det så: VI FIK INTERNET! Jeg har været rundt og bolte vores PC'ere fast, for at de ikke skal blive blæst ned fra bordet. 100/100 MBit er ikke at spøge med - og i sandhed noget andet end de max 2/0,512 som TDC kunne diske op med - og så til lavere pris... Desuden var forbindelse (og fastnettelefon) afbrudt i en uges tid, fordi EnergiFyn var kommet til at grave Skovvejs hoved-kobberkabel over... Fantastisk at det skulle tage så lang tid at få det repareret, og dermed endnu et argument for at få skiftet til fiberen hurtigst muligt.



Så blev det endelig jul og freden sænkede sig over by og land. Vi holdt jul selv og havde en hyggelig aften med ro til at få pakket alle pakkerne op - medens vi nød varmen fra den nye pilleovn i stuen - den gamle nåede lige at komme med i skrotningsordningen, så der blev plads til en ny Morsø.

Den 26. var der julefrokost hos Helle & Ivan hvor familierne blev samlet til go' ma' og godt selskab.

31. december kørte vi, uden Rebekka, der hellere ville fejre nytår med sine klassekammerater, op til Rie & Jørgen (hvor vi beundrede Ries nye fyr) og senere videre til Chris & Kirsten til nytårs aften med sønderjyske kålpølser mit alles. De har ikke YouSee, så vi kunne godt se Dronningens nytårstale og 90 års fødselsdag og Rådhusklokker - perfekt!

Efter diverse raketter og stjernekastere var tændt og sendt af sted, pakkede vi bilen igen og kørte hjem. Det var jo blevet søndag og mandag morgen skulle vi starte 2017 op med børnehave, skoler og arbejder... Og så er år 2016 gået og det er tid til at gøre status - inden vi komme for langt ind i 2017(!)



Rebekka er stadig glad for sin skole (FOF) - 9. klasse og er ved at få lidt overblik over, hvad hun vil i gang med efter sommerferien. Vandpolo fylder stadig meget, både lokalt og på Landsholdet for U17, med udlandsture, samt i damerækken med "Fyns-pigerne", hvilket resulterede i en DIF-DM guldmedalje. Derudover er hun træner og hjælpetræner for at par begynderhold i svømning, ligesom hun er begyndt at træne i fitnesscentret. Bøjlen er kommet af tænderne, og trompeten begynder at blive bespillet igen.

Tobias er også glad for sin skole (Tommerup) - 8. klasse. Han er nu også ramt af informationsstrømmen om "det vigtige valg for livet"! Altså: Han skal finde ud af hvilken retning, han regner med at den videre uddannelse skal gå i, og som med Rebekka, så er der rigtig mange muligheder. Derudover går han til spejder, og er hjælpetræner for et begynderhold i svømning - hvor også Jonathan går. Også han er startet i fitnesscentret... Han har været så heldig at få bøjle på☺



Benjamin er blevet glad for sin skole og klasse (FOF) - 3. klasse. Han går til spejder, hvor han stadig mødes med nogle af sine venner fra Tommerup Skole. Vandpolo er begyndt at fylde mere og det går rigtig godt, måske han skal være målmand. Derudover bliver der spillet Minecraft når lige lektierne tillader det.



Jonathan forsøger ihærdigt at styre begivenhedernes gang - både i børnehaven og herhjemme! Han har det rigtig godt i sin børnehave på FOF, og er altid glad. Og så snakker han stadig hele tiden... Jonatan er startet til svømning på et begynderhold med Tobias som hjælpetræner.

Lene er stadig glad for sit miljø-sagsbehandler-job i Svendborg Kommune, og hun hygger sig med en syaften i ny og næ, sammen med familiens kvindelige medlemmer. Derudover er hun med i Vestfyns Efterskoles bestyrelse.



Claus slap med 10 ugers ledighed, og er meget glad for sit nye arbejde i Nordfyns Kommune - omend indlæringskurven er stejl! Han er træt, men glad når han kommer hjem. Derudover har han spillet (solo)tuba i Fredericia Concertband (det er hårdt arbejde!). Desværre bliver orkesteret lukket ned til nytår - vi er blevet for få faste medlemmer til at økonomien kan løbe rundt. Lidt trompet med Rebekka bliver det til - og nogle gange med de tre andre også! Når tiden tillader det, bliver der også spændt taljer og stropper i Tobaksladen, som stadig trænger til et par nye skråstivere i konstruktionen, produceret brænde og muret tavl i gavlen,... I løbet af sommeren kom Poul forbi og hjalp med at få skik på haven - med den store skovl. Det er han bare go' til - tak for hjælpen Poul!



Der går en masse tid til lektielæsning, daglige gøremål, transport herfra og dertil både inden- og udenlands, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være, og vi glæder os meget over vores unger hver eneste dag!

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2017. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? [claus.rubaek.com](http://claus.rubaek.com) (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

**Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.**

**”Per Aspera Ad Astra”**

