

Julen 2015



Kære Alle

Så er 2015 ved at være gået, og vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Det er i skrivende stund blevet fjerde søndag i advent, og det er tid til at fortsættes krøniken hvor vi slap sidst.

Efter en god juleaften hos Mormor og Bedstefar, og den traditionelle nytårstur til Chris & Kirsten samt Rie & Jørgen, fik et godt stormvejr, samt en gedin 80'fest den 10. januar sat året godt i gang.



Benjamin, Tobias og Claus tog en tur til Blåvand og oplevede stormen "Egon" med 35 m/s i vindstødene - og blæste derefter tilbage til Fyn til Ivans "Færdig med uddannelse" 80'er fest



Den 7. februar holdt vi fætter/kusine Drøn hyggeligt med overnattende



fest på Korsgaard siden hos os. gæster.

Den 26. var Jonathan i dagpleje for sidste gang. Vi siger tak til Vivi - verdens bedste dagplejemor! Jonathan taler stadig med glæde om Vivi, og de ting man kunne få lov til hos hende :-)



Dagen efter var Rebekka med i et teaterstykke på Frøbjerg Orte Friskole (FOF) i forbindelse med skolens gallafest. De spillede "Gummi Tarzan", og med 3 roller havde hun rigeligt travlt.

Marts startede med at vi var inde at se "Skammerens datter" i Sukkerkogeriet i Odense. Fantastisk opsætning af et godt eventyr - men vidst godt at Jonathan var hos Mormor i stedet for!

Vi var til Jakobs 18 års fødselsdag den 7. marts. Tak for en god dag - det skal nok gå den flotte unge mand godt!

Så var det pludselig blevet tid til "Springtime-koncert" med Fredericia Concert Band: Den 21. spillede vi et brag af en koncert på Fredericia Teater. I skulle have været der, og oplevet især Tuba-gruppens fantastiske arbejde :-). Reserver allerede nu dagen til næste år: 19. marts - kom frisk og hør masser af go' musik!

Den 25. marts sprang Rebekka ud som organist i Orte Kirke: Som del af konfirmationsforberedelsen, skulle de unge mennesker planlægge og afholde en gudstjeneste, og Rebekka spillede Pachelbel's Kanon for fuld udblæsning - og senere et stykke på trompeten. Det var noget sejt!



Et par dage senere, den 29 marts, rundede Jonathan så de første tre år... hvor går tiden dog stærkt.

1. april var Tobias med Claus på arbejde - han mødes med et par kollegers drenge og spillede bl.a. Minecraft. Da vi skulle hjem om eftermiddagen, var der uheld på

motorvejene til Fyn med varsel om flere timers forsinkelse. Det gad vi ikke vente på, så vi kørte den anden vej til sluserne ved Ribe (!) hvor det blæste "en weldig wind fra west den daw", og fik en fin tur ud af det.



Og så blev det Påske. Den 2. april var vi til påskefrokost hos Ole & Anette sammen med Bjarne og Lise og den 5. fortsatte vi hos Mormor og Bedstefar - med indlagt "Kogning af æg over bål" hos os, inden kaffebordet blev rigget til...

Den 19. april var Folmer næsten fyldt 75 år, og det blev fejret hos Mikkell & Karina i et fantastisk fint forårsvejr. Dejligt at møde folk, vi ikke har set længe :-)

Derefter fulgte et par skolefester med tilhørende teaterstykker: Den 23. spillede Tobias med i "Poulsens Pirater" (spillede en rigtig sej gut), og dagen efter var Benjamin med i en danseopvisning - kædet sammen med "Grease", hvor Rebekka spillede trompet i orkesteret. De unge mennesker får noget øvelse i at stå foran et publikum!

Lørdag, den 25. april skulle vi have været til Astrids nonfirmation - men en slagfejl i kalenderen havde flyttet aftalen til om søndagen... Pokkers også! Og Bjarne: Ja - 1:1 :-)

Den 3. maj oprinder så den store dag: Den første skal konfirmeres! Rebekka stråler om kap med solen og bliver i let køligt, men pænt vejr, konfirmeret i Verringe Kirke. Festen er i Tommerup Erhvervspark med familie og venner. Tak til alle, der kom og gjorde det til en mindeværdig dag for Rebekka og os. Dagen efter slappede Rebekka så af med at tage på Blå Mandag i Lalandia med sin skoleklasse.



Tirsdag startede Lene så frisk på arbejde igen efter en dejlig afslappende 2 måneders orlov...

Pinsen blev som sædvanlig holdt på Carlsberg Camping i selskab med CARL. Atter blev CARLSHYTTEN udsat for forbedringer og opdateringer indimellem generalforsamling, udflugt, mad og fornuftigt indtag af drikkevarer i varmen...

Benjamins fødselsdag, den ottende i rækken, blev delt i to; en dag, den 30. sammen med Chili fra hans klasse, og dagen efter hjemme med familien, hvor også Rebekka - nu 15 år, blev fejret.



Juni startede den 4. med sommerfest i FOF-børnehaven. Under madlavningen blev der lidt varmt i køkkenet hvilket gav unger (og forældre) mulighed for at se en brandbil indefra - ja, underholdningen var fin, omend til lidt pebret pris...

Mormor fyldte 70 år den 6. og havde inviteret til stor fest i haven på en fantastisk fin sommerdag. Med mange glade gæster i alle aldre blev det en rigtig fin dag.



Efter Sct. Hans, som Poul lagde bål til, var Lene med ungerne til åbent hus i Oksbøl. Her så de både stort og småt militært isenkram, og havde meget at fortælle om, da de kom hjem. Det er ikke sidste gang vi prøver det!



I Uge 27 var der AquaCamp i Fyrtårn Tommerup. Benjamin var med, og det var bare en god uge, med masser af vand...



Uge 28 var Lene med drengene på spejdertur i Sverige med Tommerup KFUM. Det blev en uge med alt til en sådan lejr hørende: sol, regn, torden, blæst, fisk, løb, bål, sjov, udflugter, ... De var trætte, da de kom hjem til Rebekka og Claus, der "bare" havde været på arbejde... jo



- og til fest hos Laila og Morten. Laila var blevet færdig som "Farmakanon". Der var "Svin på gafflen" og ikke et øje tørt på en dag, der måske blev årets flotteste (i hvert tilfælde varmeste) sommerdag.



Desuden var der blevet tid til at runde Fredericia for endnu en markering af Danmarks største militære sejr: Udfaldet fra Fredericia, 6. juli 1849... Fredericia Concert Band leverede som sædvanligt en overbevisende koncert (godt støttet af tubaen!).

Lene og drengene nåede lige at komme hjem til fætter/kusine-fest den 11. juli. Denne gang på Sinkjær-siden. Keld og Anja lagde hus til.

Dagen efter var vi med et hold venner i Den Fynske Landsby, og se et lille teaterstykke - frit efter "Klodshans", Claus fik snakket med en gammel biavler - og Rebekka dansede folkedans. Det fortsatte hun med resten af den sommer!

Ellers gik sommerferien med at få bygget en skillevæg af ABC-reoler og MDF-plader på loftet, så Benjamin og Jonathan kunne få deres eget værelse. Det har været en stor succes. Der blev dog tid til en hyggedag på Ditlevsdal Bisonfarm på Nordfyn.



Benjamin havde fået et par billetter til "Sommer Sumarum" i Århus til sin fødselsdag, og den 1. august tog han og Claus af sted til en forestilling med alle de kendte ansigter fra DR-Ultra og Ramasjang. Popcorn, slushice og en lysende "snurre-rundt-ting" - så bliver dagen ikke meget bedre.

Lige inden skolen startede igen, tog Mormor og Bedstefar ungerne med i Fjord og Bælt-Centret. Det er altid spændende at komme dertil, og de havde en god tur.

Den 8. august startede skolen igen for Benjamin (2. klasse) og Rebekka (8. klasse). Tobias startede den 10. i 7. klasse. De er nu delt i to nye klasser idet der er kommet nye elever fra Verninge Skole til, og de har fået nye lærere. Det ser ud til at det kører godt.



Benjamin startede til vandpolo efter sommerferien- det er han vildt glad for. Det er sjovt at kaste med en bold når man ligger i vandet. 14 dage senere tog han med Rebekka til Vildbjerg på en weekend-træningslejer til stor fornøjelse for dem begge.

Sidst på måneden hjalp Lene med bil og trailer Tove og familie med at flytte ind i deres nye hus i Billund. Tobias var på en fire dages lejrskoletur til København, hvor de så en masse "pligt-ting", og var en tur gennem Strøget. Turen havde været god, lærerig og ikke mindst socialt godt for de nye klasser.

September startede med en fætter/kusine-fest på Strynø (nu var det Rubæk-klanens tur). Uanset vejret, var det igen en fantastisk tur, og tak til Stig og Helle, der lægger hus, grund og ø til løjjerne.



Derefter var Jonathan på koloni med børnehaven i 3 dage - hvor bliver de dog store, de unger...

Den 12. september stod Lene vagt ved et vejkryds på cykelløbet fra Århus til København. Hun nåede lige at hilse på Preben, der i fin stil og høj fart susede forbi! Derefter nåede hun lige at slutte sig til os andre, der var til fest i Nårup Forsamlingshus for at fejre, at Anja blev 40 år.

Den 23. fik Rebekka indløst sin fødselsdagsgave fra Helle og Mormor (og familier): Se Grease i Fyns Arena. Det var en stor oplevelse.

Rebekka havde i øvrigt på egen hånd aftalt med George, og sin skolelærer, at George skulle komme til hendes klasse på FOF for at fortælle på USA og sit arbejde mv. Det havde været meget lærerigt for klassen at høre historierne, fra en, der ved hvad han taler om - og så på amerikansk...



I weekenden i efterårsferien tog Claus til Carlsberg Camping for, sammen med andre fra CARL, at lukke sæsonen ned og lige tjekke at CARLSHYTTEN stadig står. Fredag aften blev vi beværtet med mørbrad og rødvinssovs, som det sjældent er smagt... Fantastisk... Dog var der måske lige en sjat rødvin for meget i sovsen, for Claus var ikke til pænt brug det meste af lørdagen... Men vi fik da alligevel - eller på trods - sat udendørs lamper (det er bare flot i mørket) og opvaskemaskine op.



I uge 42 havde Lene fundet et godt sommerhus ved Vesterhavet, hvor hun og Helle med alle unger holdt efterårsferien. Claus (og Ivan) var arbejdsramte... Det er da godt, der er nogle, der holder Danmarks hjul i gang ;-)

Den 24. oktober holdt Tobias fødselsdag (han blev 13 år) for klassen og dagen efter for familien. Ind i mellem nåede Lene til Holstebro til damefrokost i anledning af Helle OK blev 50 år. En heftig weekend - og et vink med en vognstang til Claus - nu er det også snart hans tur til at runde hjørnet!

Men inden da, den 29. spillede Rebekka med i "Askepop" på FOF, som ærkeenglen Gabriel. Det var ikke kedeligt at se - der blev gået til den i alle roller!



Så blev det dagen før dagen, og Claus havde inviteret til fødselsdag - i CARLSHYTTEN på Carlsberg Camping. Familie og venner fra nær og fjern kom og spiste bacon i alle (u)mulige afskygninger, fik fortalt røverhistorier fra Tåsinge (og nærmeste oplande), snakkede, drak røget whisky, snakkede noget mere, spiste is med bacon, nød udsigten over mod Fyn og Thurø fra den fantastiske velanlagte terrasse (nu med elektrisk lys), gik ind og snakkede til langt ud på natten... Der var ikke langt til



sengene i hytterne, og næste "morgen" var der morgenbrød og masser af kaffe - og så er man pludselig på vej mod de 70! Tak til alle der kom og for alle gaverne - det er ingen sag at fylde rundt med sådanne venner!



Den 5. november havde Lene så arrangeret, at Claus havde fri fra arbejde og så fløj vi en tur til London i fire dage. Helle og Mormor holdt styr på tropperne herhjemme imedens - stor tak for det! Vi havde en fin tur, hvor vi bl.a. så House of Parliament og Greenwich tidslinjen, pubber og Kings Cross Station.



22. november blev dagen, hvor Mormor fik sin fødselsdagsgave indløst: En tur til La Glace og Tivoli med Helle, Anja, Rebekka og Lene. De tog af sted fra Nyborg i hylende snestorm, og kom til København en time forsinket i højt humør, ingen sure miner fra togpersonalet, der var blevet budt på kager fra damerne - nu de alligevel ikke havde andet at lave (!). I København var vejret overvejende



roligt, så det var en god tur i byen og La Glace levede helt op til sit ry - og sine priser... Tivoli var flot i sin juleudsmykning og så kunne de, trøtte men tilfredse, vende hjemad og kom til Nyborg bare en halv times tid efter planen. Herhjemme havde Benjamin og Jonathan stor glæde af at være ude i sneen og lege - selvom det gik lidt hårdt til i vindstødene.



En uges tid senere knækkede tilliden til verdensfirmaet: Claus blev, som følge af landbrugets i almindelighed og svineproduktionens i særdeleshed vanskelige produktionsvilkår i Danmark, fyret. Der er ingen svineproducenter, der investerer eller udskifter deres fodringsanlæg - alle kører nedslidnings-strategi og mange går konkurs. Det er som om "vi" ikke vil landbruget i Danmark mere...? Så Big Dutchman Skandinavien har valgt at "skære ind til benet", og det gik så i denne omgang ud over Claus' stilling, der bliver nedlagt. Øv... Så hvis I hører om nogen, der kan bruge mig (IT / Hotline / Support / mv.) så skal I ikke holde jer tilbage ;-)

Og så til noget helt andet: I oktober, fik vi på Skovvej nys om, at EnergiFyn holdt hvervemøde for fibernet til "dem i Nårup - på den anden side af skoven". Det møde "kom vi til" at deltage i og vi fik en kontakt til EnergiFyn, der "ville kikke på mulighederne"... Nu i November er vi så til den årlige gløgg-sammenkomst på Skovvej, og der er sandelig kommet kontrakter til underskrift! Og på rimelige vilkår! Fantastisk! Så vi er nu begyndt at tro på, at vi skal have forbindelse til det der "internet" som alle andre taler så varmt om ;-)

Fredericia Concert Band spillede den 29. på Kulturøen i Middelfart - en fantastisk julekoncert med en konferencier (og en tuba) i topform. Sammen med den fantastiske udsigt over Lillebælt og to broer som baggrund var der ikke et øje tørt. Det er en dejlig tradition at starte julen op på.

Og så blev det december. Denne hyggelige, stille og fredfyldte måned, hvor vi sætter familien i højsædet og bager klejner, sylter græskar, spiser æbleskiver, fletter julehjerter og kræmmerhuse... med 225 km/t for at nå det hele ;-)

Det er vidst helt som det plejer! Ud over de normale daglige gøremål, er der jule-alt muligt, der også skal nås - og det gør vi så. Men det er nu hyggeligt at være til juleafslutning på skoler og børnehaver, til æbleskiver mv. hos Faster og Egon (selv uden "special-syltetøj"!), at få fundet julepynten frem og få den hængt op rundt omkring (og gætte på hvilken ting vi finder til sidst, engang til sommeren). Få sat juletræ op med lys på gårdspladsen, og få sat ét til op indenfor på en næsten lige fod, få pyntet træet og snakke med ungerne om betydningen af "jul", og hvorfor vi holder den - og holder af den. MEN: Juleferien er nu slået ned hos os, og mon ikke vi er ved at komme lidt ned i fart igen ;-)

Året er ved at være gået, og nu sidder vi så og gør lidt status over det:

Rebekka er stadig glad for sin skole (FOF) - 8. klasse og skal "lige straks" videre i uddannelsessystemet... Der er uendeligt mange muligheder for de unge og allerede nu, er skolen ved at forberede dem på deres nye fremtid. Hun går stadig til vandpolo 3 aftener om ugen og har mange weekender med træning, turneringer og mesterskaber - faktisk har de været af sted til diverse mesterskaber og udlandsture 11 gange, herunder 2 gange DM og fik to guldmedaljer med hjem (U15 og U17). Derudover er hun hjælpetræner for to begynderhold i svømning. Trompetspillet er stadig i luften omend sparsomt samme med Claus - lige så meget på grund af hendes fine tandbøjle i alle farver.



Tobias er også glad for sin skole (Tommerup) - 7. klasse. Selvom de er blevet rykket rundt i de to klasser, så kører det fint sammen med de nye lærere. Han er med i skolens Legepatrulje, samt i Skolepatruljen. Han går til spejder og er hjælpetræner for et begynderhold i svømning. Også han er ved at få rettet tænderne ind med en tandbøjle. Han glæder sig til hans konfirmation.

Benjamin udfordres lidt af livet i en 2. klasse (FOF) og havde før sommerferien Claus med i skole en dag om ugen i en periode. Her efter sommerferien ser der ud til at vi er på vej i den rigtige retning igen - og Claus er blevet noget klogere på, hvordan en moderne "indskoling" fungerer på godt og ondt. Benjamin går til spejder, hvor han stadig mødes med nogle af sine venner fra Tommerup Skole. Derudover er han begyndt til vandpolo. Det er godt til ham at blive udfordret fysisk på denne måde, og han glæder sig til når han skal af sted. Desuden bliver der bygget Lego, spillet Minecraft og kikket på Pokemon-kort - og en gang i mellem får vi også bygget en Märklin-togbane.



Jonathan er stoppet hos Vivi (suk - vi savner hende!) og er kommet godt i gang i børnehaven (FOF), hvor han (forsøger) at styre det hele med hård hånd. Der bliver nok lidt, der på et tidspunkt skal arbejdes på der. Derudover går han til svømning - i "det lave bassin". Og så snakker han stadig riv-fynsk - konstant - og hele tiden - som i: Altid... Faktisk stopper han først med at snakke 8 til 10 minutter efter han er faldet i søvn ;-)



Lene er stadig glad for sit miljø-sagsbehandler-job i Svendborg Kommune - selvom hun lige nu er på sygeorlov som følge af "for meget om ørene". Hun hygger sig med en syften i ny og næ sammen med familiens kvindelige medlemmer. Derudover er hun med i Vestfyns Efterskoles bestyrelse, hvor de, udover en god middag i ny og næ, diskuterer skolens fremtid.



Claus har været glad for arbejdet i "Big Dutchman (Skandinavien) A/S", men leder nu efter nye udfordringer i et andet - og måske mere holdbart - "Verdensfirma". Har du forslag til kandidater, så sig endelig til! Derudover spiller han (solo)tuba i Fredericia Concertband (det er hårdt arbejde!), samt trompet med Rebekka - og nogle gange med de tre andre også! Når tiden tillader det, bliver der også spændt taljer og stropper i Tobaksladen som først "Freja" og derefter "Gorm" og til sidst "Helga" forsøgte at lægge ned, produceret brænde og muret tavl i gavlen,...

Der går en masse tid til lektielæsning, daglige gøremål, transport herfra og dertil både inden- og udenlands, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være, og vi glæder os over vores unger hver eneste dag!

Nu går resten af december med de sidste forberedelser op mod juleaften, som vi i år holder hjemme for første gang i mange år. Sidst på aftenen, når eventuelle pakker er pakket op, tager vi så ned til Mormor og Bedstefar og ønsker god jul.

Til nytåret kører vi, om Gud, vejdirektoratet og meteorologerne tillader det, op til Kvols til Chris & Kirsten (og vi glæder os til kålen, og pølsen, og selskabet!), og den første videre til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre.

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2016. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.

”Per Aspera Ad Astra”

