

Julen 2014



Kære Alle

År 2014 ved at være gået, og vi ønsker, i lighed med tidligere år, alle en glædelig jul, og et af Herren velsignet nyt år!

Året har, som sædvanligt budt på lidt af hvert, og her – i go´ ti´ inden jul, fortsættes krøniken hvor vi slap sidst.

Juleaften blev holdt hos Mormor og Bedstefar sammen med Hele & Ivan og alle vores unger. En rigtig hyggelig aften med alt hvad der hører til - men også lidt speciel - nu der ikke sendes julehilsen til Vejringe...

Året blev sluttet af hos Kirsten & Chris, hvor grønkål, kålpølser og godt selskab atter gik op i en højere enhed. 1. januar var vi forbi Formyre hos Rie & Jørgen, Kristian og Emma. Atter et godt årsskifte gennemført i gode venners selskab - så kan det da ikke blive bedre...



Januar gik af sig selv, dog afbrudt af nogle ture til Falster med Naja for at få boet efter far afsluttet. Her, et års tid senere, er de sidste krøller ved at blive slået. Selv med en bobestyrer på sagen, er der meget at tage stilling til, og mange ting vi skulle have vidst inden... Vi er blevet klogere... Fars urne blev sat ned ved siden af mors.



Laila & Morten lagde hus til en festlig fætter/kusine sammenkomst i sidst i februar, hvor nyheder, sladder og andre informationer flittigt blev delt rundt – og vi fik set Trade Mølle.

I marts var der bl.a. mærkesvømning hvor Tobias svømmede 1.500 meter. Så stoppede han, for: "Der er mest guld på dette mærke"!

Lene og ungerne var den 22. til Oliver og Ivans fødselsdag - Claus skulle spille til Frederica Concertbands Springtimekoncert samme dag. En rigtig god fest - og en rigtig god koncert (med excellent arbejde af tuba-gruppen)! Næste koncert er den 21. marts 2015 på Fredericia Teater- kom og få en musikalsk oplevelse!

Sidst i marts holdt Lene og Jonathan fødselsdag og så var hele familien samlet til festivitas igen. Tænk at den yngste allerede er to år :-)

April startede med en miniferie til Als i sommerhus (eller "forårshus" mente Rebekka) på sydkysten. Det var afslapning, ture i området - og så lige en hel dag på Danfoss Universe, med eksperimenter, Segway, vand, ild, lyd og meget mere. Ungerne var begejstrede (og forældrene ligeså).



Midt på måneden kom Poul forbi med sin svinglæsser, og så fik vi, med lidt besvær, med to rensbånd, en brønd og nogle meter drænrør, ordnet drænet under vejen ned til Fugleparken. Lige siden har der været tørt og vi nyder at kikke ned i brønden og se vandet strømme...

Så blev det Påske, og det blev behørigt fejret hos Mormor og Bedstefar med familien, og hos Bjarne & Lise sammen med Ole & Anette - og tilhørende unger og unge mennesker.

Efter et forholdsvis roligt (efter vores standard) første kvartal, kom der i maj måned mere gang i forretningen...

Den 10.-11. var Rebekka til turnering i Rostock med Tommerup Vandpolo – de kom på 2. pladsen.

Tobias var på lejrskole med klassen en uge til Ribe og fik noget kultur - og nogle gode oplevelser med billig sodavand og spøgelseshistorier fra Ribe by night.



Den 16. blev Frederik konfirmeret i Assing Kirke, en stor oplevelse at se de glade unge mennesker i kirken. Og så var der en gevaldig fest bagefter, med taler, historier, sange og masser af go' mad...|

Så tog Rebekka en uge på lejrskole med klassen til Bornholm, med sild, rappelling og godt vejr.

Den 24. var der sponser-svømning i Tommerup Svømmeklub og Rebekka høstede 1600 meter til klubben med tilhørende økonomisk tilskud fra div. sponsorer hun har haft kontaktet. Ikke helt ueffent...



Den 25. stod i demokratiets tegn med valg til EU-Parlamentet og om Patentdomstolen og Claus var med menighedsrådet i Glamsbjerg Bio at se "Hvidstengruppen" som optakt til sogneudflugten senere.

Sidst i maj holdt Benjamin fødselsdag for sin klasse og dagen fejrede vi både Rebekka og Benjamin med hele familien. Rebekka så vi dog kun et par timer - hun var til pokal-mesterskab i vandpolo hele weekenden!



5. juni blev "hele familien" så udvidet med to nye medlemmer: Anja nedkom med Elias og Emmelie. Keld holdt skansen og så overraskende frisk ud bagefter – det var en rigtig "Fars Dag"-gave ;-)



Dagen efter fejrede vi Mormors fødselsdag - og så var det pludselig blevet Pinse og tid til møde i CARL på Carlsberg Camping på Tåsinge. Claus fortsætter som næstformand - med alt det arbejde, det nu medfører (!), og ellers blev der igen tid til at reparere og udbygge Carls-hytten, snakke med gode venner og drikke en enkelt pils. Eller to. Eller ...

Midt i juni havde Benjamin et par "prøvedage" på "Rebekkas skole" for at se om et skoleskifte var muligt. Det så fornuftigt ud og nogle dage senere blev skiftet stadfæstet med virkning fra næste skoleår.

Den 15. tog Claus på sogneudflugt til en spændende tur til Spentrup Kirke, Hvidsten Kro og Den Gamle By i Aarhus. Jo - jo - dér lærte han noget om St. St. Blicher, Hvidsten (gruppen, kroen og deres bacon med æggekage) og "gamle dage" i Århus...

Et par dage senere var der fin sommerkoncert på Frøbjerg Orte Friskole med skolens elever.

Dagen efter at Helle og Laura havde holde fødselsdagsfest, var Tobias med Benjamin og Claus på kanotur på Odense Å med sin klasse med forældre. Det var en god tur i godt vejr - omen det blæste en del. Det gav lidt udfordringer for de mindste, så de ældste (dvs. os forældre) blev mørnet noget i armene ;-). Sjovt at se Odense fra den vinkel!



Den 27. var det sidste skoledag og den lange sommerferie var rykket faretruende tæt på... Heldgvis kom Mikkel og Nora på besøg. De overnattede og dagen efter tog vi alle til Assing for at fejre at Preben ikke længere var i 40'erne... Fantastisk fest - fantastisk mad - fantastisk vejr!

Nuvel - Rebekka startede ferien med en uge på vandpolo-camp i Tommerup og Tobias tog en uge med naturskole på Bogø (altså den, der ligger i Lillebælt!).

Den 5. juli var tubaerne fra Fredericia Concertband igen i aktion - sammen med resten af bandet, og spillede til fejringen af "Udfaldet fra Fredericia" den 6. juli 1849 - vel den eneste rigtigt militære sejer vi har haft (?). Kom forbi til næste år, samme datoer, og få en oplevelse: Folk i gamle uniformer der bor i en gammel teltlejr og skyder gamle kanoner af, for ikke at tale om de 21 skud, der bliver sendt ud over voldene tidligt om morgenen den 6...

8. juli var så dagen, hvor vi mindedes den dreng vi ikke fik lov at beholde. Johannes kunne have rundet de første 10 år. Øv. Men dagen var lys og venlig og vi kom ud igen på den anden side.

Tilbage i virkeligheden dagen efter, tog Rebekka knapt to uger til Irland til Katarina. Lene og Tobias tog med over og afleverede hende over et par dage. Helle og Ivan tog derover også derover en uges tid senere, og tog hende med hjem. Det var en stor oplevelse, at være alene væk og skulle klare sig på engelsk!



Netop hjemkommet, tog Lene, Tobias og Benjamin til fætter kusinefest hos Kirsten og Anders i Hobro. Det blev til en overnatning og afslapning i gode venners selskab. På vejen hjem kørte de forbi Randers Regnskov.



Sidst i juli blev Bedstefar 75 år, og det blev fejret med telt i haven i strålende sol - og en enkelt hurtig tordenbyge. Den var hurtig væk igen og festen fortsatte upågtet.



Tove var med børnene hjemme fra Japan i juli og august, og ungerne var med Tobias og Rebekka i skole et par dage - her fandt de ud af, at der er en del forskel mellem de to skolesystemer...

Juli sluttede med besøg af Helle og Torben, der kom forbi. Hyggeligt at høre nyt fra Holstebro-kanterne.



Benjamin fik til sin fødselsdag et par billetter til "Sommer Sumarum" i Århus, og den 2. tog han og Claus af sted til en forestilling med alle de kendte ansigter fra DR-Ultra og Ramasjang. Og med en stor portion popcorn, så kunne den dag ikke blive meget bedre.

En uge inde i august sluttede sommerferien. Benjamin brugte de første par uger på at vende sig til den nye skole, og vi og Rebekka og Tobias brugte dem til at vende os til virkningerne af den nye skolereform... Lærere der er i skole fra 8 til 16 og med ingen mulighed for at deltage i forældremøder om aftenen eller klasseture i weekenden. At ungerne samtidigt bliver presset på deres sportsaktiviteter om eftermiddagen fordi de skal være længere tid i skole er heller ikke holdbart i længden... Det tegner godt for skole-forældre-samarbejdet i fremtiden!





Både Benjamin og Tobias er blevet ”fanget ind” af spejderne i Tommerup og startede op efter sommerferien. Det er fint - selvom det er KFUM ;-)

Midt på måneden holdt Faster og Egon en vældig havefest. Der manglede ikke noget - og da slet ikke hjemmelavet is :-). Også en rask lille tordenskyll med tilhørende kastevinde kunne det blive til - underholdningen fejlede ikke noget ;-)

Vi sluttede august af med at få Rebekka indskrevet til konfirmation. Hun følger undervisningen i Orte Kirke og skal konfirmeres i Verninge Kirke. Vores lille pige!!

I September var der fætter kusine sammenkomst på Strynø, hvor Stig og Helle havde rigget til med alle mulige aktiviteter: Bueskydning, golf, ATV, kano- og Smakkesejls for bare at nævne noget. Rasmus stod for tre versioner af chili con carne med varierende mængde chili. Det var bare gulf. Der blev snakket og grinet til langt ud på natten. Dagen efter sejlede Stig, Claus og Jonathan smakken til havnen. Det kostede en brækket lilletå, fandt Claus ud af da han et par uger senere humpede til lægen.



Laila & Morten kom på besøg og vi fik hygget en masse, bl.a. fik Morten og Claus skiftet en hel del gamle stofledninger i huset...

Den 21. blev Elias og Emmelie døbt i Verninge Kirke. Som altid en stor oplevelse at være med til. Bagefter var der fest i Nårup Forsamlingshus med masser af glade gæster og go' ma'.

Sidste weekend i september var vi til efterårsmøde i CARL på Carlsberg Camping. Som altid, kunne vi lige nå at få slået et par nye planker på inden vi skulle snakke om foreningens næste tur, som formentlig bliver til Harzen, spise og snakke - og drikke en pilsner før whiskyen og rommen kom på bordet...



I Oktober kom DR's Big Band forbi Tommerup Efterskoles store hal hvor Benjamin, Tobias, Rebekka og Claus, sammen med 796 andre glade mennesker, fik en fantastisk musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige. Ikke underligt at de er et af verdens bedste big bands...

Midt på måneden tog Lene og ungerne et par dage til Als igen, og så udstillingerne på Dybbøl Banke, lysbillede showet på Sønderborg Slot samt genså Danfoss Universe. Tre store oplevelser der stadig bliver talt om. Især snakker Jonathan med ærefrygt og lidt uro om den store færge (Bojden-Fynshav), der ”Spiste bilerne med sin store mund!”.



Den 25. drog Rebekka på konfirmandtur til København. De så bl.a. en hel del kirker og var oppe i Vor Frelseres snoede spir. Det var en god tur, men præsten så træt ud, da de kom hjem ;-)

Dagen efter fyldte Tobias 13 år og havde inviteret klassen hjem - der var gang i den, men en gåtur gennem Grøfteskoven en times tid, individuel lægning af egen lagkage og spising af samme, så var der ved at være ro på. Der var det så nok os, der så trætte ud!

1. november var familien forbi for at fejre Tobias og Claus. Igen en anledning til at mødes og spise boller og kage - der er bare godt.

2. november var det Alle Helgenes Søndag. Claus havde Rebekka, Tobias og Benjamin mødtes med Naja og familie på Falster til gudstjenesten i Åstrup Kirke, hvor der blev tændt lys for årets døde i sognet. En smuk og bevægende oplevelse.

Den følgende weekend tog Lene og de to mindste på familiebesøg i Harboøre, hvor Lenes familie havde lejet et sommerhus en uges tid. Samtidigt var Claus og Rebekka til foreningsaften hvor der blev uddelt priser til "årets præstationer" i foreningerne, herunder Tommerup Svømmeklub, i Assens Kommune. Herefter kørte Claus Rebekka til DM i vandpolo i Herning. Lene hentede hende og kørte hende til Herning igen om søndagen... Vi får kørt nogle kilometer...

Sidst på måneden, var der julekomsammen på Skovvej hos Mormor og Bedstefar. Her mødes alle naboerne på Skovvej til en hyggelig gang gløgg og æbleskiver, og deler ud af historier, informationer og erfaringer fra det forgange år og for den kommende fremtid.



Rebekka er blevet udtaget til U17-dame-landsholdet i vandpolo og var med til Nordiske Mesterskaber 28. - 30. november, hvor det blev til en bronzemedalje!

30. november var det så pludseligt blevet 1. søndag i Advent og dermed kirkens nytår. Det var også skiftedag for Menighedsrådet. Vi havde efter to år valgt ikke at genopstille til Menighedsrådet - det er bare ikke til at gøre det ordentligt. Desværre. Alle de officielle aktiviteter er lagt i dagtimerne, så man skal være pensionist, eller i hvert tilfælde ikke være på arbejdsmarkedet, for at kunne deltage i de mange møder der er i foreningen. Det er ikke let at få "unge kræfter" ind i råds-arbejdet, selvom der faktisk er mange, der er interesserede.

Senere på dagen var Lene og ungerne på Kulturøen i Middelfart og høre tubaerne - og resten af Fredericia Concertband, spille julekoncert. Med en fantastisk udsigt over Lillebælt og den nye bro som baggrundstæppe, blev det en fantastisk koncert.



Så kom december måned med alle mulige julekalendere, både med låger og i TV, pakkekalendere, julepynt, juletræ, lyskæder der er gemt væk et eller andet sted (!), julefrokoster og alt det andet, der, ud over den "normale dagligdag", gør december til så hyggelig en måned ;-)

En trist nyhed kom dog den 11. december idet Prebens far, Christian, døde efter nogen tids sygdom. Trist – det tager efterhånden på antallet af bedsteforældre...

Nu sidder vi så og gør lidt status over året der gik sin gang:

Rebekka er glad for sin skole - 7. klasse og skal lige straks konfirmeres... Hun går til vandpolo 3 aftener om ugen og har mange weekender med træning, turneringer og mesterskaber. Derudover er hun hjælpetræner for to begynderhold i svømning. Trompetspillet er blevet lidt mere ad hoc. samme med Claus.



Tobias har det fint i sin skole - 6. klasse, en fantastisk klasse med et par rigtig gode lærer til at holde sammen på det hele, og har været på flere klasseture og LAN-party med vennerne. Han går til svømning og til spejder, hvor der også har været flere ture, bl.a. en "24 timer i din sovepose"-tur... Taekwondo er, med et rødt bælte om livet, lagt på hylden for nuværende.

Benjamin er faldet godt til på den nye skole - 1. klasse, og der er kommet gang i indlæringen. Han har kammerater med hjem og omvendt. Han går til spejder, hvor han møder sine "gamle" kammerater og får en masse oplevelser.



Jonathan kører med klatten i dagplejen og starter til foråret i børnehaven på Frøbjerg Orte Friskole... Beklager, men vi har altså tabt tiltroen til storskala-forsøget: "Den Danske Folkeskole"! Han er glad og snakker som en kæg i et hjul – på riv-fynsk!

Lene er glad for sit miljø-sagsbehandler-job i Svendborg Kommune. Hun hygger sig med en syften i ny og næ sammen med familiens kvindelige medlemmer.





Claus er glad for arbejdet i verdensfirmaet "Big Dutchman (Skandinavien) A/S" og spiller derudover tuba i Fredericia Concertband, samt trompet med Rebekka - og nogle gange med de tre andre også! Når tiden tillader det, bliver der også produceret brænde og muret tavl i gavlen,...

Der går en masse tid til lektielæsning, Wii, daglige gøremål, transport herfra og dertil, samt den allestedsnærværende leg, larm og ballade indenfor såvel som udendørs. Vi har sjældent et stille øjeblik – det er helt som det skal være! Men vi savner nu far. Det er lidt underligt ikke at kunne ringe og snakke med ham i ny og næ; han var god til at lytte...

Resten af december kommer til at gå med en gang julehygge hos Naja & Preben, Rebekka, der skal gå Lucia i kirken og juleaften hos Mormor og Bedstefar.

Til nytåret kører vi, om Gud, vejrdirektoratet og meteorologerne tillader det, op til Kvols til Chris & Kirsten (og vi glæder os til kålen, og pølsen, og selskabet!), og den første videre til Rie & Jørgen, Kristian og Emma i Formyre.

Mange ting er ikke blevet nævnt, men vi har fejret, og været til, en masse fødselsdage, fester og sammenkomster. Og vi siger tak til alle dem, som kom til os, eller som sendte bud efter os. Vi har nydt alles selskab og glæder os til at vi ses i 2015. Specielt skal der, som vanligt(!) lyde en speciel tak til Gerda & Erik, Helle & Ivan, Keld & Anja. I er altid klar hvis vejr, trafik eller sygdom skubber til en ellers godt planlagt dagligdag.

Har I for øvrigt tjekket denne hjemmeside for nyligt? claus.rubaek.com (der er, som på alle professionelle hjemmesider, ikke www foran!)

Kærlig hilsen Jonathan, Benjamin, Tobias, Rebekka, Lene og Claus.

”Per Aspera Ad Astra”

